



# OLAT

Wandelsportvereniging

# NIEUWS



*De gladiolen zijn weer verdiend door vele Vierdaagse-wandelaars*



*Gerard Meeuws voltooide zijn 100ste Kennedymars in Someren*



*In de voetsporen van Stevenson (3): hoe nat het was en hoe ver*



## **OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars**

Opgericht 23 november 1967  
te Sint-Oedenrode  
Lid van KNBLO-NL wandelsport-  
organisatie Nederland  
Aangesloten bij:  
KNAU en NFV (IVV)

*In dit nummer o.a.  
aandacht voor de  
Kempenlandtocht  
en de Kempische  
Wandeldagen vanuit  
Geldrop en  
natuurlijk ook voor  
de Vierdaagse*

CAFE BILJARD  
FEESTZAAL  
**DU COMMERCE**

**Elly en Twan**  
Tel. 040 206 20 19  
Langstraat 8 - Leende

Bruiloften  
Koffietafels  
Recepties  
Feestavonden  
Warm/koud buffet



**M.V.D. HEIJDEN**  
autocentrum zijtaart b.v.

Past. Clercxstraat 34, 5465 RH Zijtaart  
Telefoon 0413 36 33 74 • Fax 0413 34 26 14  
[www.mvdheijdenzijtaart.nl](http://www.mvdheijdenzijtaart.nl)

LOOP EENS NAAR WWW.BAJO.NL DAAR VIND JE INFORMATIE OVER STUDIO BAJO (CARTOONS EN STRIPS EN KARIKATURIST BAJO!

DAARNA NOG EVEN DOOR-LOPEN NAAR WWW.JOOP REICHENFELD.NL (MONOTYPES EN KERAMIEK)

JE KUNT OOK BELLEN VOOR FOLDERS: 073-6123345.



## **JULIANAWANDELTOCHT**

**In het grensgebied van Tsjechië en Polen**

Jaarlijks organiseren wij een driedaagse wandeltocht van in totaal 100 km voor geofefende wandelaars. Ook mogelijk om de halve afstand te lopen. Voor de aanhang is er een alternatief programma.

Deze tocht wordt ondersteund door het Tsjechisch bureau voor Toerisme.

Het hele jaar door te boeken: camping, appartementen en hotels met Nederlandse wandelinfo.

Voor meer informatie zie website: [www.aktief.cz](http://www.aktief.cz)

U kunt ons bereiken via telefoonnr.: 0228-513538

Email: [bertenmien@hetnet.nl](mailto:bertenmien@hetnet.nl)

# LANDSCHAP

reisboekwinkel

LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES  
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN  
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

[www.landschapreisboekwinkel.nl](http://www.landschapreisboekwinkel.nl)

Kleine berg 3  
5611 JS Eindhoven

[info@landschapreisboekwinkel.nl](mailto:info@landschapreisboekwinkel.nl)  
T 040 256 9653  
F 040 256 9654



Pearl S. Buckstraat 1-B  
5491 DG Sint-Oedenrode  
Tel. 06 - 12 27 83 95  
[www.fotografiebrouwers.nl](http://www.fotografiebrouwers.nl)  
[info@fotografiebrouwers.nl](mailto:info@fotografiebrouwers.nl)



VAKANTIECENTRUM  
DE ZWARTE BERGEN

Op zoek naar een geschikte locatie?  
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

**VAKANTIECENTRUM DE ZWARTE BERGEN**

Zwartebergendreef 1  
5575 XP LUYKSGESTEL  
Tel. 0497-541373  
E-mail: [info@zwartebergen.nl](mailto:info@zwartebergen.nl)

## **OLAT WANDELBOETIEK**

**geopend tijdens onze wandeltochten**

Airbornepad Market Garden

Graaf van Hornepad

Hertog Hendrikpad

Ook alle andere Nederlandse wandelgidsen

Met korting voor OLAT-leden

Tevens rechtstreeks te bestellen via onze website

**E-mail: [boetiek@olat.nl](mailto:boetiek@olat.nl)**

## REDACTIE OLAT NIEUWS

Ad van Asten (coördinatie, bestuursafgevaardigde)  
Ad van Asten, Lineke den Boer, Wil Jacobs-Effting,  
Rinda Scheltens (redactie)  
Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)  
Noud Wijn (fotografie)  
Otto Ahlers (archivering, techniek)

## INLEVEREN KOPIJ

### t/m 15e van de maand

Lupinelaan 27, 5691 WC Son - olatnieuws@olat.nl  
info redactie algemeen: 0499-473767

## WEBSITE

Ad van Asten (coördinatie) - a.asten@olat.nl  
Angélique van Deursen (webmaster)  
website@olat.nl

## LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet van den Bersselaar-Dreesen  
De Regent 286, 5611 HW Eindhoven  
040-2524404 of leden@olat.nl

## VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof

## DRUK

Ton Niëns, Weert



## IN DIT NUMMER:

Vooruitblik clubreis 22 oktober 2011 (Malmedy - Basse-Bodeux) <i>Ad van Asten</i>	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise Wandelingen; Clubreizen; Winterserie	4-5
Samenstelling bestuur en commissies OLAT	6
Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	7
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Bersselaar-Dreesen</i>	8
Van de bestuurstaafel <i>Ad van Asten</i>	9
Vierdaagse Nijmegen <i>diverse verslagen</i>	10-12
Lofdicht op de Kempische Wandeldagen <i>Jo en Nelly van de Voort</i>	13
Aanmelding trainingsweekend Wintelre <i>Henk Plasman</i>	14
LPS: nieuws & uitslagen, stand clubkampioenschap <i>Ad van Asten</i>	15
LPS: schema clubkampioenschap & nieuws <i>Ad van Asten</i>	16-17
LPS: 100ste Kennedymars voltooid door Gerard Meeus <i>Ad van Asten</i>	18
Verslag Kempenlandtocht <i>Monique van der Slot</i>	19-21
Prikbord	22
Deelnemers Vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn	23-24
35e Nacht van Gulpen <i>Co Tops</i>	24
Strand5daagse <i>Koos van der Maden</i>	25-26
In de voetsporen van Stevenson (3) <i>Kees van Vessem</i>	27-30

*De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort.*

*Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard.*

*Bezoek ook onze website: [www.olat.nl](http://www.olat.nl)*



## VOORUITBLIK CLUBREIS - Malmedy - Basse-Bodeux (GR 14)

### **Herfstkleuren langs de rivieren Warche en Amblève**

Op zaterdag 22 oktober sluiten we ons clubreisprogramma van dit jaar af met een wandeling van Malmedy naar Basse-Bodeux. Het is een traject van de vroegere GR 56, maar sinds 2007 bestaat er een nieuwe wandelgids en wordt het pad beschreven als GR 14.

De startplaats Malmedy behoort tot de Oostkantons, maar de inwoners zijn van oorsprong Franstalig. Dit in tegenstelling tot de meeste andere plaatsen in deze regio, waar voornamelijk Duits wordt gesproken.

Vandaag zullen twee rivieren om onze aandacht vragen: de Warche aan het begin van de wandeling en de Amblève wat verderop.

Waarschijnlijk beginnen we de wandeling bij de brug over de Warche die is gewijd aan een bekende 'brugheilige': Nepomucenus. Wij lopen achter langs het oudste huis van Malmedy en verlaten langs de Warche wandelend de stad. Bij een kapel steken we de N 52 over en bereiken een dorpje dat naar de rivier is vernoemd. Wij gaan nu een stijgende weg volgen die ons naar het gehucht Falize brengt. Onderweg passeren we ongemerkt de oude grens met Duitsland. De GR 14 wordt vanaf nu ook interessanter. Wij wandelen door een bos en de weg neigt nu meer tot dalen. Onderweg kunnen we een plaatje schieten van een herdenkingsteen ter herinnering aan Arthur Michel.

Het volgende stuk straalt een en al rust uit. Wij verlaten het

gebied van de Warche om onze intrede te doen in de vallei van de Amblève. Terwijl wij de oever van de rivier volgen genieten wij van de herfstkleuren die nu op zijn mooist zijn. Voor ons ontwaren we al de contouren van het bekende stadje Stavelot.

Bij de brug in Stavelot merken wij dat het hier zelfs een kruispunt van diverse GR-paden betreft. Wij blijven op het spoor van de GR 14 die de oever van de rivier volgt. Wij passeren de eens zeer machtige Abdij van Stavelot, waarin nu alleen nog enkele musea zijn gevestigd.

Iets verderop slaan wij een paadje in dat het Rooie Water volgt, een zijtak van de Amblève.

Uiteindelijk bereiken wij Challe en laten we het laatste restje van de voormale GR 56 achter ons. Het plaatsje Challe maakt een vervallen indruk, maar als wij ons even de tijd gunnen, zien we de restanten van oude vakwerkhuisjes. Wij krijgen nu toch de indruk dat het eens een karakteristiek dorpje geweest moet zijn. Na een beekje dat uitmondt in de rivier gaan we bergopwaarts door het bos. Daarna gaan wij door een weide en komen in Trois-Ponts. Langs het busstation bereiken we verderop de Bodeux. Stijgend komen we bij een uitzichttoren en gaan dan richting ons einddoel: Basse-Bodeux.

Wij wensen iedereen een prettige wandeldag.

*-Ad van Asten-*



## WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10.00 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé - meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg - is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet.

Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee.

### Informatie:

Piet van der Zande 040-2263198 pvdzande@zonnet.nl  
Mieke van Boxtel 0411-622188 acvan boxtel@home.nl  
Truus Kusters 0478-541276 h.h.kusters@home.nl



## ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

### Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
De Vriendschap (v/h 't Riethof)	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

### AGENDA

Datum	Startpunt
13 september	De Beckart
20 september	De Vriendschap
27 september	Oud Rooy
4 oktober	Den Toel
11 oktober	De Beckart
18 oktober	De Vriendschap
25 oktober	Oud Rooy

### AGENDA

Datum	Route	Startpunt
20 sept.	Paddestoelen-tocht	Eetcafé De Viersprong, 0493-599372 Ripsestraat 6, 5764 PG Rips
4 okt.	Hooge Heide wandeling	Perron 3, 073-8507550 Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
18 okt.	Rondje Gerwen	Café de Stam, 040- 2836271 Gerwenseweg 38, 5674 SH Gerwen
1 nov.	Net over de grens	Grand-café De Zwaan, 040-2068326 Mgr. Kuypersplein 18, 5556 VS Borkel
15 nov.	Vleutroute	Joe Mann Paviljoen, 0499-372032 Joe Mannweg 4, 5681 PT Best
29 nov.	Rondje Moergestel	Den Boogaard, 013-5136009 St. Jansplein 5, 5066 AR Moergestel
13 dec.	Guldenbergtocht	Conferentiehôtel Guldenberg, 0411-642424 Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt
27 dec.	geen	ivm Grenzeloze Tocht op 28 dec.

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

### Informatie:

Johan van de Sande 0413-473375  
Peter van de Laar 0413-474759  
Betsie van Mil 0413-475454





## CLUBREIZEN 2011

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren achtereenvolgende clubreizen naar de mooiste wandelroutes door de Ardennen of de Eifel. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd. Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen. Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.

Er is altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

### PROGRAMMA 2011

22 okt. GR 14 Malmedy - Basse-Bodeux 23,6 - 20,0 km

<b>Inschrijfgeld:</b>	<b>Leden</b>	<b>Niet-leden</b>
dagtochten	€ 28,00	€ 32,00
	<i>De prijzen zijn onder voorbehoud</i>	

### Inschrijven:

Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats en afstand. Geld overmaken naar giro 706801, ten name van w.s.v. OLAT in Weert.

### Na-inschrijvers

kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. U kunt van woensdag- tot vrijdagavond voor vertrek informeren of dit het geval is.

### Afmelden:

Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van € 1,10 administratiekosten) worden teruggestort.

### Opstapplaatsen:

Sint-Oedenrode	07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2)	08:10 uur

Bij voldoende deelname ook in Son en Leende (carpoolplaats A2).

Zorg voor een geldig grensdocument!

Voor (uitsluitend) bagage en kostbaarheden is een excursie-verzekering afgesloten.

**Info & inschrijven:** Toon van Wordragen 0495-537775  
toon.van.wordragen@ziggo.nl



## WINTERSERIE

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen.

Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

<b>Startbureau</b>	geopend vanaf	07.15 uur
		(06.30 uur - maart)
	inschrijving vanaf	07.30 uur
	finish voor	17.00 uur
		(19.00 uur - maart)

<b>Afstanden</b>	<b>Starttijden</b>
40 km	08.00-09.00 uur
30 km	08.00-10.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur
60 km	07.00-07.30 uur (alleen in maart)

<b>Inschrijfgeld:</b>	10 km	€ 2,50
	15 km	€ 3,00
	20 km	€ 3,50
	30 km	€ 4,00
	40 km	€ 4,00
	60 km	€ 4,50 (maart)

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

### Korting

OLAT-leden	€ 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart
Bondsleden	€ 0,50 op vertoon lidmaatschapskaart

Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

<b>Informatie:</b>	Joop Wesseling	073-5033322
	winter@olat.nl	www.olat.nl

AGENDA	
Datum	Startpunt
Zondag 16 oktober 2011	<b>Someren</b> Restaurant De Hoijse Hoeve Hoijzersraat 20, 5711 PV Someren
Zondag 20 november 2011	<b>Nijnsel (Sint-Oedenrode)</b> Café De Vresselse Hut Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode

## OLAT COMMISSIES

### Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Henk Plasman (*voorz*), Piet van der Ree (*notulist*), Paul Canters (*lid*), Pierre Emans (*lid*), Ad van Asten (*lid*)  
Wedstrijdsecretaris: Ad van Asten 0499-473767  
lps@olat.nl, Lupinelaan 27, 5691 WC Son

### Winterserie

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (*parkoersen*)  
Ad Ketelaars (*voorz*), Willem Schoonhen, Joop Wesseling, Antoinet Gooren

### Clubreizen

Toon van Wordragen (*coördinator*), 0495-537775  
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert  
toon.van.wordragen@ziggo.nl  
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Boumans

### Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (*secretariaat*), 040-2552742,  
Hamakerstraat 11, 5652 RC Eindhoven, kwd@olat.nl  
Joop Wesseling (*voorz*), Hein Lenders, Ad Verbakel,  
Ad Ketelaars (*financiën*)  
Tony van Duijn (*coördinatie verzorging*)

### Wandelen op Dinsdag

Piet van der Zande (*coördinator*), 040-2263198  
Mieke van Bortel, 0411-622188;  
Truus Kusters, 0478-541276  
Antoinet Gooren (*bestuursafgevaardigde*)

### Avondvierdaagse & Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, 0413-475454

### Wandelwegen

Jan van Berkel (*Airbornepad*)  
Bert van Rooij (*Hertog Hendrikpad*)  
Theo Beelen (*Graaf van Hornepad*)  
Joop Wesseling (*algehele coördinatie*)

### Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen  
Voordrachten jaarlijks vóór 15 nov. indienen

## OVERIG

### Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802, boetiek@olat.nl

### Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Hein Lenders, 06-12074473; giro 2608214

### Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

### OLAT-verzorging

Willem Schoonhen, Jo Willems (*Winterseries & Paastocht*); Tony van Duijn (*coördinator KWD*)  
Paul Canters, Pierre Emans, Willem Schoonhen (*LPS*)  
Jo Lepoutre, Jo Willems (*Nijmegen*)  
Kees van Vessem (*Grenzeloze Tocht*)



## HET BESTUUR VAN OLAT



### Voorzitter

#### Joop Wesseling

De Turfkamp 6  
5258 EN Berlicum  
073-5033322  
voorzitter@olat.nl



### Penningmeester

#### Ad Ketelaars

Koninginnelaan 108  
5491 JX Sint-Oedenrode  
0413-475824  
penningmeester@olat.nl

Bankrekening: 1382.11.736  
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode  
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36  
BIC: RABONL2U



### 1e Secretaris

#### Ingrid Tromp

De Putter 23  
6021 ZV Budel  
0495-492192  
secretaris@olat.nl



### 2e Secretaris

#### Antoinet Gooren

Plutostraat 2  
5081 TG Hilvarenbeek  
013-5054508  
a.gooren@olat.nl



### Bestuurslid

#### Ad van Asten

Lupinelaan 27  
5691 WC Son  
0499-473767  
a.asten@olat.nl



### Bestuurslid

#### Ad Verbakel

Past. Bogaertsstraat 12  
5469 EZ Keldonk  
0413-212161  
a.verbakel@olat.nl

## ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel, Toon van Wordragen

## DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

## LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel, Toon van Wordragen, Kees van Vessem



## BIJ JOOP AAN TAFEL

### ENERGIE

**Vakantie is toch een tijd om te ontspannen en te genieten van alles wat je graag doet. Daar zijn wij dan ook volop mee bezig geweest.**

**Er waren namelijk nogal wat leuke dingen te doen bij OLAT de laatste anderhalve maand.**

**Direct na het uitkomen van ons vorige clubblad stond de organisatie van de verzorging in Nijmegen op ons te wachten. Om het geheugen even op te frissen: het was in die tijd dat de eerste bui over ons landje trok. Onze vrijwilligers in Nijmegen waren er klaar voor en zonder uitzondering hebben ze positief gereageerd op dat weekje gezellig bezig zijn met de wandelaars uit de hele wereld.**

**Persoonlijk heb ik (Ad) het niet beleefd, na 25 keer Nijmegen heb ik het twee jaar geleden voor gezien gehouden, maar Joop ging dit jaar wel voor zijn eerste echte medaille en het lukte hem uitstekend. Met hem hierbij alle anderen gefeliciteerd met de geleverde prestatie.**

**Enkelen van jullie krijgen over een paar dagen een uitnodiging in de bus om aanwezig te zijn bij een huldiging door de Regiobond Brabant-Zeeland. Moeten jullie zeker naartoe gaan; het is verdiend.**

**Dan waren er nog de Kempische Wandeldagen en de Kempenlandtocht. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dat tot in de finesses is verlopen, maar de eerste indrukken wijzen op een geslaagd wandelfestijn. Het weer was ons gunstig gezind, daarom lazen we er ook niets over in de krant. Daar hadden ze hun handen vol aan pootjebaden en wachten op de volgende editie.**

**Toch blijft het vreemd dat wij met het afsluiten van de vakantieperiode ook meteen richting het afsluiten van een wandelseizoen gaan denken. Met alle nieuwe energie die we hebben opgedaan, kunnen wij ons toch beter concentreren op nieuwe uitdagingen.**

**Onze nieuwe flyer, in kleur nog wel, nodigt uit om de wandelschoenen voorlopig niet op te bergen, maar weer met volle levenslust eropuit te trekken. Ons programmaboekje krijgt in de komende weken vorm en zal in oktober beschikbaar zijn. Wij zijn benieuwd hoe onze commissies de activiteiten hebben aangekleed.**

**Onze vrijwilligers zijn samen even op stap geweest en hebben kunnen genieten van een fijn stukje natuur. Wandelen was daarbij niet aan de orde, maar genieten des te meer. Wij rekenen er altijd graag op dat deze mensen ook voor volgende uitdagingen beschikbaar zijn. Onze vereniging kan niet zonder de inzet van deze fantastische mensen.**

**In september zijn de Rooise Wandelaars en de Wandelaars op Dinsdag nog even alleen actief, maar vanaf half oktober wachten de gemarkeerde OLAT-parkoersen weer op al die duizenden wandelliefhebbers, die wij met alle plezier zullen begroeten op de afgesproken locaties.**

**Graag tot dan.**

**- Het tafelteam: Joop en Ad-**

## NIEUWS KORT

Vanaf 18 juli 2011 heeft het Wandelplatform



een nieuwe naam: Wandelnet. Dat was al de naam van de website ([www.wandelnet.nl](http://www.wandelnet.nl)), maar is nu ook de naam van de hele organisatie. Aansluitend op de naamsverandering krijgt Wandelnet een nieuwe huisstijl.

Fris en stevig. Zo karakteriseert directeur Anja van Kooten Niekerk de nieuwe naam en vormgeving. De website van het Wandelplatform-LAW heette al [wandelnet.nl](http://www.wandelnet.nl). Een naam die goed klinkt en bekendheid heeft. Het woord 'net' verwijst naar een netwerk, de samenwerking met twaalf aangesloten organisaties, en naar het netwerk van wandelpaden in Nederland. Een mooie dubbele betekenis dus.

Wandelnet voert de nieuwe naam en huisstijl in om de naamsbekendheid te vergroten en de organisatie zichtbaarder te maken. De twaalf organisaties die zijn aangesloten bij Wandelnet steunen de wijziging. De nieuwe huisstijl kwam tot stand in samenwerking met ontwerpbureau 'Concreet geeft vorm'.

Wandelnet treedt op als belangenbehartiger voor de wandelaar naar de overheid en verzorgt de landelijke wandelroutestructuur in alle provincies. De organisatie is merkhouders van het wit-rode en geel-rode beeldmerk, herkenningsteken voor Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden. Wandelnet werkt aan een fijnmazige wandelinfrastructuur met wandelroutes en aan kennis over wandelen. Binnen Wandelnet wordt samengewerkt met de organisaties Nivon, ANWB, NWB, KNBLO, Scouting Nederland, Veilig Verkeer Nederland, TeVoet, Vrienden van de Voetveren, NTKC, Stayokay, NKBV en Op Lemen Voeten.



## ONZE JARIGEN

**De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag.**

**Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.**

### SEPTEMBER

16-9	Trijnie v/d Schans	Eindhoven
16-9	Hanny Klumpkens	Sevenum
16-9	Lilian Verhoeven - Jansen	Oss
18-9	Geert Hendriks	Sint Oedenrode
18-9	Henk Verhagen	Sint Michielsgestel
18-9	Henny Moonen	Weert
18-9	Joop Schijf	's-Gravenhage
19-9	Thea Baselmans	Sint-Oedenrode
20-9	Benita Verbakel	Berlicum Nb
20-9	Eveline van der Linden	Mierlo
20-9	Louis van Bavel	Oosterhout Nb
20-9	Toon Hompes	Budel
20-9	Anny van Asseldonk - v/d Sanden	Zijtaart
21-9	Jolanda Meeuwssen	Boxtel
21-9	Gerry van der Aa	Schijndel
21-9	Dorien Brans	Breugel
21-9	Jos van Zantvoort	Geldrop
21-9	Bert van Deursen	Rosmalen
24-9	Sjef Koolen	Nederweert Eind
24-9	Eric-Jan van Oorschot	Made

24-9	Coby Cissen - v.d. Ven	Eindhoven
24-9	Jan van Esch	Sint Oedenrode
25-9	Theo van Boxmeer	Boekel
25-9	Adriane Dusseljee	Geldrop
25-9	Ria van den Bogaart	Helmond
25-9	Frenklina van Pinxteren	Veghel
25-9	Leo Buijtenweg	Eindhoven
26-9	Ria Bens - Hubers	Oeffelt
26-9	Arie Evegroen	Ouderkerk Aan Den IJssel
26-9	Jan Passchier	Krommenie
26-9	Jan Soetens	Veldhoven
27-9	Johan van deSande	Sint Oedenrode
27-9	Kevin van Stuivenberg	Breugel
28-9	Anneke van der Aa - van Riel	Veldhoven
28-9	Nelly van Roosmalen	Sint Oedenrode
28-9	Milly Zentveld	Zevenbergen
28-9	Caroline Vernie	Maasbracht
29-9	Frank Marchand	Tilburg
30-9	Sjef van Gestel	Eindhoven
30-9	Jeanne van de Laar	Sint Oedenrode

### OKTOBER

1-10	Jan Beekmans	Nuenen
1-10	Lon Kraan	Lommel
1-10	Louis Claassen	Eindhoven
2-10	Frits Benjaminsen	Eindhoven
2-10	Hennie Maathuis	Eindhoven

2-10	Jan Hendrix	Weert
3-10	Marga Verduin - Smits	Sint Oedenrode
3-10	Peter van Zon	Lage Mierde
4-10	Frans Peters	Sint Oedenrode
5-10	Paula Kersten	Uden
6-10	Mart Douven	Ospel
6-10	Fabienne Frijters	Roosendaal
6-10	Jeannet Leeson - Heldoorn	Nuenen
6-10	Maria von Bergh	Helmond
7-10	Ilone Douma	Berkel En Rodenrijs
8-10	Diny Verschuijten - van Eijk	Sint Oedenrode
8-10	Wilma Gommers - de Baay	Sint Oedenrode
8-10	Jans van Griethuyzen-v. Schaik	Hazerswoude Dorp
9-10	Carina van den Hurk	Luyksgestel
9-10	Theo Lormans	Leunen
9-10	Mariet Ahlers - Geurts	Eindhoven
8-10	Jan de Wit	Veghel
9-10	Rina van der Heijden - van der Leest	Veghel
10-10	Mariet Douven - Mackus	Ospel
11-10	Ria van Oirschot	Sint Oedenrode
11-10	Leny van den Aker	's-Hertogenbosch
12-10	Anny van Veggel	Deurne
12-10	Ruud van Woensel	Oost West En Middelbeers
13-10	Francien van Berkel	Erp
13-10	Gerdy van Aarle-vd Boogaart	Sint Oedenrode
15-10	Paul van Leeuwen	Mierlo
15-10	Jan Slagboom	Son



## LEDENADMINISTRATIE

### Jet van den Berselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven  
040-2524404  
leden@olat.nl

*Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirantlid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigings-orgaan met argumenten te melden bij het secretariaat.*

*Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.*

*Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.*

### NIEUW ADRES:

*Dhr. Martien Janssen ,  
Trimperhof 23, Deurne/Walsberg  
Mevr. Rian Lacet ,  
Potbeker 5, Heesch*

### AANGEMELD ALS LID:

*Dhr. Pieter Boon, Sint-Oedenrode  
Dhr. Jan Warrink, Culemborg  
Dhr. en Mevr. Piet en Co van Laarhoven-Engelen, Geldrop  
Dhr. Alex Maas, Someren  
Dhr. en Mevr. Jaap en Anke Mulder-van de Berg, Geldrop*

### OPZEGGINGEN

*Mevr. Elianne Korsten, Asten*







### ALGEMEEN

Vlak voor de vakantieperiode hield OLAT nog een bestuursvergadering. Naast het behandelen van een paar lopende zaken werden de resultaten van de eerste helft van ons boekjaar tegen het licht gehouden. Onze penningmeester had alles netjes op een rijtje gezet en zo mochten wij vaststellen dat de genomen besluiten al duidelijk effect beginnen te krijgen.

Ons zorgenkindje, de **LPS**, heeft duidelijk ingespeeld op de afspraken die tijdens de jaarvergadering werden gemaakt. Aan onze activiteit in Tilburg kon toen niet veel meer worden versleuteld, maar het wandelweekend in Weert 'profiteerde' duidelijk van de gemaakte afspraken. Hier kwam zelfs een positief resultaat uit de bus en dat was nog niet eerder vertoond. Hoe de Kempenlandtocht reageert op de nieuwe doelstelling moet nog even worden afgewacht, maar de eerste indruk wijst ook hier in de goede richting.

Bij de **Avondvierdaagse** in Sint-Oedenrode zijn de resultaten nog beter dan wij konden verwachten. Door de enthousiaste commissie wordt hier goed aan de weg getimmerd en dat resulteert duidelijk in steeds meer belangstelling.

De commissie **Clubreizen** heeft drastisch gereageerd en de tarieven voor de dagtrips naar de Ardennen meteen verhoogd met € 5,-. Het sterk in belangstelling teruglopende weekend naar de Eifel wordt voorlopig voor twee jaar in de ijskast gezet.

Hoe de **Grenzeloze Tocht** eind dit jaar uit de bus zal komen is nog even een prangende vraag, zeker als wij daar de buskosten in ogenschouw nemen. Omdat wij hier ook gebonden zijn aan Belgische wandeltarieven dient een en ander in goed overleg te geschieden.

**OLATNieuws** vraagt een groot deel van ons budget, maar wij vinden ons clubblad nog steeds een bindmiddel met onze leden en daarom verantwoord. Met het beperken van het aantal pagina's tot 28 proberen wij ook hier de kosten in de hand te houden.

De **Vierdaagseverzorging Nijmegen** geeft ons een goed gevoel wat betreft het eindresultaat. Hier zijn wij in ieder geval de goede weg ingeslagen. Voor de derde dag moet duidelijk een nieuwe locatie worden gezocht.

De **Kempische Wandeldagen** en **Winterserietochten** zijn duidelijk onze paradepaardjes en deze activiteiten zijn voorsnog niet aan sleet onderhevig. Natuurlijk ook hier alle aandacht om de kosten te drukken. Het promotiemateriaal wordt aangepast.

Zichzelf bedruipende activiteiten zoals **Wandelen op Dinsdag** en de **Rooise Wandelingen** zijn van bijzondere betekenis voor onze vereniging en blijven onze volle steun behouden.

### AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE

Om het werk van onze penningmeester bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar enigszins te vergemakkelijken, is besloten om met ingang van het contributiejaar 2012 de ledenbijdrage te gaan innen per machtiging. De brief die deze aanpassing begeleidt, treft u bij dit clubblad aan. In wezen is het niets nieuws en passen de meesten van u deze werkwijze al toe voor het betalen van hun ochtendkrantje, de energierekening en TV-abonnement.

Door het invullen van het bijgesloten formulier geeft u de penningmeester een volmacht om het vastgestelde contributiebedrag automatisch van uw rekening af te schrijven en over te maken op de bankrekening van wsv OLAT. Deze machtiging kan op uw verzoek elk moment ongedaan worden gemaakt.

Lees de brief goed door en stuur hem, indien u akkoord gaat, op naar de penningmeester, Ad Ketelaars. Een gefrankeerde antwoordenvolp is bijgesloten. Wij hopen dat u massaal gaat reageren; dat bespaart Ad veel werk en voor u is het eigenlijk nog makkelijker dan voorheen.

### KANDIDAAT BESTUURSLID

U heeft de aankondiging al kunnen lezen in een eerdere editie van ons clubblad. Op het moment dat u dit bericht leest heeft Boetje Huliselan zijn bestuursfunctie neergelegd. Door een nieuwe functie, die een groot deel van zijn tijd in beslag zal nemen, vindt Boetje niet voldoende ruimte meer om zijn functie binnen het OLAT-bestuur voor 100% invulling te geven.

Boetje was bij OLAT de voorvechter voor het snelwandelen en daarnaast gaf hij de voorzetten om op goed niveau de activiteiten voor het prestatiewandelen te organiseren.

Uiteraard zullen wij Boetje missen. En zeker zijn met humor doorspekte toespraakjes bij diverse gelegenheden als er iets te vieren of beleven viel. Natuurlijk hopen wij dat Boetje onze activiteiten als lid van OLAT blijft ondersteunen.

Gelukkig hebben wij mogelijk een kandidaat gevonden om de functie die Boetje achterlaat invulling te geven. Jack Klumpkens zal zich de komende tijd gaan verdiepen in de werkzaamheden van een bestuurslid, met name op het gebied van wedstrijd-/prestatiewandelen. Daartoe zal hij tot aan de jaarvergadering als aspirant-bestuurslid worden uitgenodigd om de bestuursvergaderingen bij te wonen.

*-Ad van Asten-*

# Hallo wandelaars ...

## Hier ben ik weer, nu met een wandelverslag van de internationale Vierdaagse Wandelmarsen.

**Zaterdag** 16 juli vertrekken Kees en ik rond 12.00 uur richting Arnhem. Wij reizen vanuit Breda met de trein naar Arnhem, waar wij rond 13.45 uur aankomen. Ik heb nog voldoende tijd om de koffers leeg te maken en de kasten te vullen. Terwijl ik onze kamer nog even inspecteer, kijkt Kees naar de Tour de France.

Rond 17.30 uur maken wij onze opwachting in bar 01 van Hotel Haarhuis, waar wij al voor het zesde jaar op rij tijdens de Vierdaagse ons woonadres hebben. Vanavond gaan wij naar de Griek, vlak naast ons hotel, samen met mijn oom en tante. Bij hen vond Kees in 1968 onderdak voor zijn eerste Vierdaagse. Ik kwam daar in 2001 ook, toen ik mee ging helpen in de OLAT-verzorging en direct werd besmet met het Vierdaagse-virus.

### Zondag en maandag

Zondagmorgen heerlijk ontbijten met een extra glaasje drinken. Daarna bezoeken wij de Vierdaagse-dienst. Daar is het behoorlijk druk. In de loop van de namiddag halen wij onze startgegevens op en brengen de tijd verder door op het Vierdaagse-terrein. Er gaat veel tijd zitten in het begroeten van vrienden en kennissen. Wij nemen daarvoor ook ruimschoots de tijd en gaan daar de hele maandag nog mee door. De grootste zorg na zo'n intensief weekend is natuurlijk om op tijd wakker te worden op dinsdagmorgen. Gelukkig is dat weer goed gelukt.

### Dinsdag: de dag van Elst

Na een weekeindje wennen en ons weer thuis voelen gaan wij om 7.40 uur van start voor de 30 km. Het weer is heel goed en de temperatuur schommelt rond de 20 graden. Als kenners spreken wij dus over goed wandelweer.

Kees is vanmorgen heel erg gespannen omdat hij voor de 25ste keer aan de Vierdaagse begint. Ik start voor mijn 9e diploma en officieel voor de 5de maal voor het kruisje. Ik voel mij heel erg ontspannen en de wandeling verloopt ook voorspoedig.

Wij hebben onze rustperiodes gepland bij RTF en OLAT. Van je rust genieten en mensen goedendag zeggen, is puur genieten. Rond 15.00 uur zijn we aan de finish. Wij melden ons af en drinken nog een heerlijk pilsje. Dan vertrekken we per trein naar Arnhem en komen om 16.30 uur in het hotel. Daarna een heerlijke maaltijd en rust voor de volgende dag, want 's morgens om 5.30 uur gaat de wekker af.

### Woensdag: de dag van Wijchen

Ook vandaag verloopt alles weer als een speer.

Wij bezoeken onze rustposten en gaan eerst bij de Sprong langs om ons te melden en een soepje te nemen. Vanmorgen zijn wij om 7.15 uur gestart.

Het weer is goed en nog steeds droog. In de Kanaalstraat, waar we Ronnie Tober rond 14.40 uur voor een optreden verwachten en SBS6 een uitzending zal verzorgen, treffen we zelfs geen Hans Kraai, die volgens de krant ook mee zou lopen. Wij hebben toen maar een korte pauze genomen op de Waalkade, samen met onze wandelmaatjes. Om 15.40 uur komen wij aan de finish. Nog 60 km te gaan !

### Donderdag: de dag van Groesbeek

Vandaag wandelen wij weer met de hele groep voor de Ronnie Tober foundation. Deze stichting heeft als doel om mensen en kinderen met een verstandelijke beperking uit hun isolement te halen, door ze bijvoorbeeld een dagje Duinrell of een weekje Valkenburg aan te bieden.

Vandaag is het weer heerlijk wandelen tot wij omstreeks 13.15 uur bij onze laatste rustpost komen. Het is nog 9,5 km en Kees vindt het nodig om even

onhandig bezig te zijn met een wondje. Evert en Diny Maikel krijgen het met geen mogelijkheid dicht. Door het vele bloed vinden zij het nodig om het Rode Kruis erbij te halen. Ik sta erop dat we om 14.30 uur kunnen vertrekken. Die mensen van het Rode Kruis hebben dat waarschijnlijk gehoord, want ze zijn direct ter plekke.

Om 13.45 uur gaan we weer met z'n allen verder. Kees, die al dacht aan uitvallen, kijkt opgelucht en ook ik ben dolblij. Om 15.40 uur kunnen wij ons afmelden. Nog even langs de medische dienst op de Wedren.

In ons hotel kunnen wij toch terugdenken aan een mooie wandeldag.

En morgen loopt Kees met een verband om zijn been als aandenken aan deze dag. De gladiolen zullen het verdriet verzachten.

### Vrijdag: de Brabantse dag

Vandaag gaan we rond 7.40 uur van start om de laatste etappe van 30 km te voltooien. Wij krijgen een regenbuitje over ons heen, maar dat is na een uurtje weer vertrokken. Daarna is het droog en zonnig om er een mooie en ontspannen dag van te maken. Wij genieten van deze Vierdaagse, samen met de groep om ons heen. Om 13.30 uur nog even een pauze en daarna is het voorbijgaan van de eretribune altijd een mooie beleving. Om 15.40 uur kunnen wij onze beloning in ontvangst nemen.

Tot slot willen Kees en ik onze dank betuigen aan: De Vierdaagse organisatie van de KNBLO-NL, de gemeente Nijmegen, OLAT en de Sprong, de Gouden Kruisdragers, de medische dienst, de RTF en ons hotel Haarhuis.

Natuurlijk mag ik mijn man Kees Mol niet vergeten die mij uitstekend heeft geholpen en begeleid. Verder dank aan iedereen die ik ben vergeten en zeker aan onze sponsors.

Met vriendelijke groet:

De Globetrotters

*-Kees en Inge Mol-van Egmond-*



## FRANS STAAL LOOPT ZIJN 50STE VIERDAAGSE UIT

Alhoewel Frans geen lid meer is van OLAT, is hij overbekend van de Kempische Wandeldagen en assisteerde hij onlangs nog bij het 25e Internationale Wandelevenement in Weert. Frans heeft in Nijmegen op 22 juli zijn 50ste Vierdaagse uitgelopen. Ik heb het wel eens over een oude man, maar dan beledig ik ook 20% van het ledenbestand van OLAT, want die zijn net zo oud of soms zelfs veel ouder. En het is wel zo dat hij mij -14 jaar jonger - met een snelheid van 7 km per uur inhaalt, terwijl ik nauwelijks aan de 6 toekom. Het is overigens niet alleen een goede loper, hij is ook een graag geziene gast in diverse kroegen langs de route. Hij weet de tijd tussen drinken en lopen zodanig te verdelen dat hij altijd in de laatste minuten voor 5 uur binnenkomt, alhoewel zijn horloge toch op de eerste wandeldag verkeerd stond, want toen kwam hij 3 minuten te laat binnen. Gelukkig is dat met een sisser afgelopen.

Er loopt overigens een weddenschap tussen twee wandelvrienden van hem of hij in 2012 weer van de partij is. Wat mij betreft: met deze lichamelijke conditie moet hij het jubileum (100e Vierdaagse) zondermeer kunnen halen. Maar vooralsnog feliciteer ik hem met zijn 2011-prestatie!

*-Peter van de Ven-*

## 25ste Vierdaagse eindigt bijna in nachtmerrie

### Een waar gebeurd verhaal

**Het bij velen bekende OLAT-lid Theo Gijzen heeft dit jaar voor de 25ste keer de Vierdaagse van Nijmegen gewandeld. Op zich genomen is dit feit een belangrijke gebeurtenis en zeker als dat, doordat Theo zich "verslapen" had, bijna in een nachtmerrie was geëindigd.**

Theo logeerde traditiegetrouw in de Ganzenheuvel, OLAT's trefpunt tijdens de vierdaagse. Daar heerste, zoals altijd, een gezellige sfeer en ook dit jaar was op voorhand al te merken dat het een goede vierdaagse zou worden. Dat gold zeker ook voor Theo met zijn 25ste vierdaagse in het vooruitzicht.

Hij was goed voorbereid naar Nijmegen vertrokken en had allerlei attributen mee genomen om het heuglijke feit aan iedereen te laten weten. De rusttijden werden door hem goed in acht genomen. Zo ook op woensdag.

Theo had op die dag de route in een recordtijd volbracht en ging terug naar de Ganzenheuvel. Daar aangekomen kroop hij meteen in zijn slaapzak om weldra in een diepe slaap te verzinken. Wat er ook zou gebeuren, hij wilde de volgende dag, goed uitgerust, aan de start verschijnen. Niets mocht er misgaan. Maar wat is er gebeurd?

Om half negen werd Theo wakker, keek op zijn horloge en constateerde verschrikt dat hij zich verslapen had. Hij kleedde zich snel in een van de vijf kostuums die hij bij zich had, zette zijn prachtige hoed op zijn hoofd en vertrok in een flink tempo naar de Wedren.

Onderweg viel het hem op dat er nog zo veel mensen gezellig aan het genieten waren. De terrasjes zaten nog vol.



Hij vervolgde zijn weg naar de Wedren.

"Toch is het vreemd met al die drukte op dit vroege uur" moet Theo gedacht hebben.

Bij de Wedren aangekomen bleek alles rustig te zijn. Kennelijk waren de 30 km. wandelaars al vertrokken. Het starten was voorbij. Goede raad was duur.

Opeens zag Theo een van de vierdaagse officials. Hij klampte hem meteen aan en smeekte hem of hij Theo nog wilde scannen. Theo wist wel dat hij te laat was, zo deelde hij nog mee, maar het was zijn 25ste vierdaagse en die mocht niet in het water vallen omdat hij zich verslapen had. De man hoorde het verhaal aan en zei tegen Theo "kom morgenvroeg maar terug".

Een schok ging er door Theo heen. Wat is er toch aan de hand? Daar gaat mijn 25ste vierdaagse.

Even later drong het tot hem door dat hij niet om half negen op donderdagmorgen wakker was geschrokken maar om half negen op woensdagavond.

Theo heeft de raad van de vierdaagse official opgevolgd en is op donderdagmorgen van start gegaan. Op vrijdag kon hij zijn 25ste vierdaagse tot een goed einde brengen.

Wij feliciteren Theo met deze 25ste vierdaagse.

*-Hein Lenders-*

## De 95ste Nijmeegse vierdaagse van 19 t/m 22 juli 2011

**Zondag:** de startkaart opgehaald bij de Wedren, samen met Gerrit en Christ, om vervolgens dinsdag van start te gaan voor de 40 km.

**Dinsdag:** 's Morgens om 4.15 uur vertrekken we uit Sint-Oedenrode naar Nijmegen, waar we de auto parkeren op een transferium. Van daaruit worden we dan met de pendelbus naar de Wedren gebracht. Je hebt twee vroege en twee late starten, dit om wandelaars te kunnen spreiden. Vroeg tussen 5.15 en 6.00, laat tussen 6.15 en 7.00. Gerrit is vandaag jarig en kan hier volop van genieten. Zijn eerste vierdaagse en ook van Christ.

Zoals meestal klopt de weersvoorspelling niet en dit pakt goed uit voor deze vier dagen.

Over de Waalbrug gaan we naar Lent, Bommel, Elst en via Oosterhout weer terug naar Nijmegen. Ook Antoon uit Rooi wandelt hier in zijn Rode Kruis kledij. De zon schijnt bijna de hele dag en ik heb m'n neus verbrand. Op de dijk waar in 2006 iemand is overleden staan wat wandelaars stil.

In alle dorpen is volop muziek om ons aan te moedigen. Deze dag ervaar ik als zwaar, hoe het komt weet ik niet. Om 13.30 uur zijn we binnen.

**Woensdag:** naar Wijchen en Beuningen. Deze dag blijft bewolkt maar droog. Voor mij wandelt het als een trein. Geen centje pijn. Tussen al dat wandelen door gaan we elke dag bij OLAT op de koffie.



Ook zijn er veel wandelaars met het OLAT-embleem te zien deze dagen.

Gerrit en Christ denken dat ze zo door Wijchen zijn, maar we gaan er met een lus omheen en komen dan in het centrum, waar ook veel gezelligheid heerst. Van Hazes met "Bloed, zweet en tranen" tot Jan Smit. Ook militairen uit Engeland, Canada en Nederland marcheren hier. Een oom en tante die in Beuningen wonen begroeten me enthousiast en moedigen me aan. In de pastorie in Beuningen logeerde ik de andere jaren met Cor en Diny Verschuijten uit Nijnsel en Harrie Verschuren uit Son. Dit jaar ga ik op en neer en kan ik in mijn eigen bed slapen. Bevalt me goed. Over de Waalkade terug naar de Wedren, waar we ons om 12.30 uur afmelden.

**Donderdag** de "Zeven Heuvelen route" van Malden naar Mook, Milbeek, Groesbeek en Berg & Dal. Deze dag raak ik mijn wandelmatten kwijt, maar er zijn er nog genoeg over. Hier raak ik aan de praat met een familielid dat ook deze tocht loopt. Elke dag wordt snoep, kaas en komkommer aangeboden door kinderen en water bij particulieren en watermaatschappijen langs de route. Als de bergetappe begint moet je je kuiten goed gesmeerd hebben. Van Groesbeek tot Nijmegen, langs de hele route staan enthousiaste mensen met tentjes en caravans en worden we moed ingesproken en toegezongen. Hier zijn ook Betty en Jenny bij de rust van Toos.

Intussen heeft zich een blaar gemeld. Effe doorbijten en weer verder. Na al de bergen en dalen hebben we ook deze dag doorstaan om morgen aan de laatste etappe te beginnen. Om 13.30 uur bij de Wedren en als we in de bus zitten barst de bui los. Vele wandelaars worden kletsnat.

**Vrijdag:** kan niet meer kapot. Spandoeken met: "Je kan het" en "De laatste loodjes". Brabantse vlaggen zijn ook duidelijk aanwezig. Ook Jan Vulpen, de boomzager in zijn houthakkerspak, staat net als andere dagen stickers uit te delen van zijn bedrijf. Elke wandelaar kent hem, een goede motivatie om reclame te maken ontbreekt hem niet. Dweilorkesten, DJ's en al waar flink wat muziek uit komt zijn ruim aanwezig. Ogen en oren kom je te kort.

Eerst naar Overasselt en Linden, waar de dorpsbewoners elk jaar weer een mooie sfeer maken. Dan Beers, Cuijk en Malden. In Cuijk over de door militairen aangelegde pontonbrug. Weer een enorme mensenmassa. Hier in Malden zijn onze vrouwen en kinderen en twee oma's om ons te verwennen met gladiolen, koffie en koek. Een stukje verder staan de wethouders Dekkers en van den Berk met gladiolen voor ons. TV Meijerij is ook aanwezig. Hier zien we nog meer bekende Rooise wandelaars. Deze vier dagen zijn we wandelaars tegengekomen van andere tochten die we het hele jaar door wandelen, een mooi weerzien. We lopen achter Cor en Diny in de Via Gladiola. Samen gaan we naar de eindstreep en kijken terug op een goed geslaagde vierdaagse.

Alle wandelaars gefeliciteerd en tot volgend jaar.

-Jan van Boerdonk-



5, 6 en 7 augustus 2011

## Een lofdicht op de Kempische Wandeldagen Geldrop

*De Kempische Wandeldagen, drie dagen op rij  
Waren wij weer van de partij  
Vroeg in de morgen rond 7 uur op pad  
Alle dagen fantastisch mooi weer gehad  
Vrolijke wandelaars om ons heen  
Dus we waren niet alleen  
De wagenrusten zorgden voor de inwendige mens  
Alles verliep naar wens*

*Dag een richting Nuenen, door natuurgebieden nu vochtig en nat  
Paddenstoelen zo vroeg in het jaar, heel apart was dat  
Bij Café Schafrath in Nuenen rust, elk jaar een vast stekkie  
Een heel mooi plekkie  
De Collse watermolen  
Lag daar zo mooi verscholen  
Het Dommeldal behoorlijk nat  
Uitkijken, anders viel je op je gat*

*Dag twee richting Heeze, wat hebben we gezweet  
Vochtig was het weer maar niet echt heet  
Bossen en heidevelden struinden wij door  
De heide die nu al op vele plaatsen bloeide hoor!  
Bij Café De Brug in Heeze de stop, hier was het aangenaam verpozen  
Goed gekozen  
Kasteel Heeze, een idyllisch plekje rondom een gracht  
Waar de route ons langs bracht*

*Dag drie richting Mierlo, bewolkt nog het weer  
Maar we zagen de zon steeds meer  
Ook weer met velen op pad  
Er vielen een paar buitjes, je werd niet echt nat  
Bij café 't Tapperijke in Mierlo waar het fijn vertoeven was  
Dronken en aten we op het terras  
De laatste kilometertjes en dan zat het er weer op  
Wij kijken tevreden terug, de dagen waren top*

*Vrijwilligers, voor jullie een extra compliment  
Wij waren heel tevrede en content  
Jullie waren vroeg in de morgen  
Al in de weer om voor alles te zorgen  
Dat al voor de achtentwintigste keer  
Wij waarderen dat zeer  
En hopelijk, als alles goed blijft gaan  
Zullen we volgend jaar weer in de startblokken staan*

*Wandelaars: Jo en Nelly van de Voort (Nederweert)*





# TRAININGSWEEKEND WINTELRE 2012

Begin 2012 organiseert wandelsportvereniging OLAT voor de 21e maal haar trainingsweekend. Opnieuw is gekozen voor kampeerboerderij 't Caves in de prachtige omgeving van Wintelre (nabij Eindhoven).

De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar. Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen. Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt. Iedere groep staat onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Inschrijving is vanaf heden open. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf op tijd in. Deelname is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Aangemelde deelnemers ontvangen enkele weken vooraf nadere informatie over de locatie, het programma en een routebeschrijving.

**DATUM:** vrijdag 13 t/m zondag 15 januari 2012  
aankomst op vrijdag vanaf 17.00 uur  
vertrek op zondag ca 16.00 uur

**LOKATIE:** 't Caves, Veneind 5, 5513 NE Wintelre  
telefoon 040-2051805

**KOSTEN:** personen vanaf 18 jaar: € 55,00  
personen tot 18 jaar: € 35,00  
korting OLAT-leden € 2,50  
prijzen voor een losse dag: op aanvraag

**INSCHRIJVING:**  
Inschrijving kan geschieden door de antwoordstrook in te zenden aan Henk Plasman, Weegbree 81, 5684 JC Best of aan [henk.plasman@postnl.nl](mailto:henk.plasman@postnl.nl)

Daarnaast dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op bankrekening 13.82.11.736 t.n.v. OLAT Sint Oedenrode, onder vermelding van "Trainingsweekend 2012".

Bij annulering door een deelnemer wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 5,- aan organisatiekosten.

**INLICHTINGEN:**  
Henk Plasman  
06-10980674 of  
0499-390324  
[henk.plasman@postnl.nl](mailto:henk.plasman@postnl.nl)



## INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN TRAININGSWEEKEND OLAT, 13 T/M 15 JANUARI 2012:

Naam: ..... Voornaam .....

Adres: .....

Postcode: ..... Woonplaats: .....

Telefoon: ..... E-mail: .....

Naam: ..... Geb.dat.: ..... m / v\* OLAT-lid: ja / nee\* Bedrag: € .....

Naam: ..... Geb.dat.: ..... m / v\* OLAT-lid: ja / nee\* Bedrag: € .....

Naam: ..... Geb.dat.: ..... m / v\* OLAT-lid: ja / nee\* Bedrag: € .....

Naam: ..... Geb.dat.: ..... m / v\* OLAT-lid: ja / nee\* Bedrag: € .....

Het totaalbedrag ad € ..... is overgemaakt op de bankrekening van OLAT.

\* doorhalen wat niet van toepassing is



## Stand clubkampioenschap per 18 augustus 2011

1		Martien van Achterberg	11020	(20)	M
2		Hans Pranger	9705	(21)	M
3		Ton Seetsen	9330	(20)	M
4	1	Hanny Klumpkens	8700	(19)	V
5		Jan Dinnissen	8465	(18)	M
6		Henk Vink	7325	(18)	M
7	2	Anita Pepers	6710	(16)	V
8		Gerrit Arfman	6415	(15)	M
9		Ton de Jong	6120	(12)	M
10		Mart Douven	5770	(15)	M
11		Hugo Prinsen	5125	(12)	M
12		Wim van Cappelle	4790	(9)	M
13		Pieter Boots	4420	(11)	M
14		Koos van der Maden	4095	(10)	M
15		Rob van Stuivenberg	4050	(8)	M
16		Wilko van Nieuwenhuyzen	4040	(8)	M
17		Nico van Hassel	3935	(10)	M
18		Hans van Heeswijk	3860	(9)	M
19	3	Ineke Pijnenburg	3670	(10)	V
20		Frits Mennen	3655	(7)	M
21		Frank Marchand	3610	(9)	M
22		Dirk Donders	3580	(9)	M
23	4	Rinda Scheltens	3530	(9)	V
24		Rini Welten	3490	(9)	M
25		Dennis van Reeden	3250	(5)	M
26		Huub Raijmakers	3230	(6)	M
	5	Connie Raijmakers	3230	(6)	V
28	6	Nicole Nacken	3215	(7)	V
29		Cor v/d Heijden	3200	(6)	M
30		Peter van den Brink	3150	(7)	M
31		Ernst Westerhoff	3130	(6)	M
32		Gerard Meeuws	3130	(8)	M
33		Eric-jan van Oorschot	3100	(7)	M
34		Jelte van der Zee	2990	(7)	M
35		Roel van der Wijst	2785	(8)	M
36		Jan Asselberghs	2780	(5)	M
37		Gerrit van Haandel	2390	(4)	M
38		Willy Timmermans	2340	(5)	M
39		Boetje Hulselan	2310	(3)	M
40		Servee Derks	2215	(3)	M
41	7	Coby Visser	2150	(6)	V
42		Claude Herman	2065	(4)	M
43		Co Tops	1740	(4)	M
44	8	Mariet Douven	1740	(5)	V
45		Bart Lutke Schipholt	1610	(2)	M
46		Kees Relou	1330	(3)	M
47		Remi Cnudde	1285	(2)	M
48		Jan vd Hurk	1270	(2)	M
49	9	Riekje Arfman v Gameren	1220	(3)	V
50	10	Rian Lacet	1190	(3)	V
51		Wim vd Wittenboer	1170	(3)	M
52	11	Tiny van Alphen	1130	(3)	V
53	12	Anja van Kempen	1100	(3)	V
	12	Henny van de Haring	1100	(3)	V

55	14	Jo van Heugten	1070	(3)	V
56		Adri vd Graaff	970	(2)	M
57		Piet van Buul	930	(2)	M
58		Sjef Koolen	910	(3)	M
59		Klaas Bakker	865	(2)	M
60		Paul Canters	795	(1)	M
61		Marco v Heel	785	(1)	M
62		Peter Rijkers	720	(2)	M
63		Hans van Ginkel	720	(2)	M
		Erik Dikken	720	(2)	M
	15	Isis la Croix	720	(2)	V
	15	Annie Beekmans	720	(2)	V
		Gerrit Legierse	720	(2)	M
68	17	Ria Bens	710	(2)	V
	17	Maria vd Berg	710	(2)	V
		Fred Fisser	710	(2)	M
71	19	Riet Emans	660	(2)	V
72		Theo Martens	650	(2)	M
	20	Iris van Limburg	650	(2)	V
		Hennie Hendriks	650	(2)	M
75		Rik Weverbergh	615	(1)	M
76		Jannet v Kleeff	610	(1)	V
		Henri Floor	610	(2)	M
78	22	Jeannette v Boerdonk	580	(1)	V
		Ad Verbakel	580	(1)	M
80		Gerry van de Aa	535	(1)	M
81	23	Sjan v Roosmalen	515	(1)	V
82	24	Toos Snoeijen	360	(1)	V
		Joop Smies	360	(1)	M
84		Rob Keetlaer	360	(1)	M
85		Theo Gijzen	360	(1)	M
		Jan Vogelsangs	360	(1)	M
		Henk Klinkhamer	360	(1)	M
		Jos Raaijmakers	360	(1)	M
		Rinus Ars	360	(1)	M
		Bram Stelling	360	(1)	M
		Arie Evegroen	360	(1)	M
		Jan van Boerdonk	360	(1)	M
		Jack Hendriks	360	(1)	M
		Richard Klein Bennink	360	(1)	M
		Ted Liebrechts	360	(1)	M
	25	Caroline Dinnissen-Vernie	360	(1)	V
		Peter vd Ven	360	(1)	M
		Louis Vernie	360	(1)	M
99		Rino Hamelink	350	(1)	M
100		Cor Hermsen	350	(1)	M
	26	Lies Wesseling	350	(1)	V
	26	Annemiek Karels	350	(1)	V
	26	Cacamipo	350	(1)	V
		Leo Schuurmans	350	(1)	M
105		Ben Duin	325	(1)	M
106		Adrie Toonen	300	(1)	M
107	29	Mirjam Kies	50	(1)	V



## PROGRAMMA CLUBKAMPIOENSCHAP

datum	tocht	afstand	starttijd	punten	bonus
vrij/za 09 op 10 september	Z tot Z Tocht	110 km	19.00 uur	460	schema binnen 19 uur
za/zo 10 op 11 september	80 van de Langstraat	80 km	21.00 uur	360	schema binnen 14 uur
vrij/za 16 op 17 september	Int.Twentse Kennedymars	80 km	22.00 uur	360	
za/zo 17 op 18 september	Nijmegen - Rotterdam	160 km	11.00 uur pr	630	
vr/za 16 op 17 september	Kennedymars Bergeijk	80 km	22.00 uur	360	
vrij/za 23 op 24 september	80 van de Glasstad	80 km	21.00 uur	360	
Zo 2 oktober	NK Tilburg Wedstrijd/Pr	50 km/ andere afst	11.00 uur pr	schema	250
Za 8 oktober	Berg en Dal	60 km	7,30 uur	250	100
Vr/za 28 op 29 oktober	Bocholtz	100/110 km	21.00 uur	430/460	
Zo 6 november	Rotterdam W/P	5km/10 km	11.00 uur pr	Schema	100
Zo 20 november	Rotterdam W/P	5km/10 km	11.00 uur pr	Schema	100
Zo 4 december	Rotterdam W/P	5km/10 km	11.00 uur pr	Schema	100



### Lieuwe Schol C 291 overleden

Op vrijdag 22 juli is de Erevoorzitter van Centurion Vereniging Nederland overleden.

Lieuwe Schol was de eerste Nederlander die in Engeland de Centurion titel behaalde.

Lieuwe Schol werd 87 jaar.

Wij betuigen zijn familie en de CVN onze deelneming.

Wsv OLAT

### INGEZONDEN:

Het is zondag 26 juni en de 60 km in Afferden staat vandaag op mijn wandelprogramma. De tocht telt mee voor het OLAT-clubkampioenschap. Nooit eerder ben ik me zo bewust geweest dat dat zo leeft bij OLAT. Zelf heb ik altijd graag langeafstandtochten gewandeld, maar dat was dan hoofdzakelijk om te genieten van de natuur onderweg en af en toe een praatje te maken met medewandelaars. De verzorging bij grote afstanden speelt een grote rol, je moet immers op maandagmorgen weer gezond en fit op je werk verschijnen.

In Afferden keek ik echter mijn ogen uit. Verschillende wandelaars van OLAT, zowel mannelijk als vrouwelijk, waren naar hier gekomen om puntjes te vergaren voor het clubkampioenschap, want er zou een 60 km-tocht te wandelen zijn. Wat is nu het geval. De laatste jaren kwamen er nog hooguit 10 wandelaars naar Afferden voor deze afstand en het bestuur heeft besloten om deze afstand uit het programma te halen. Het werd te veel werk voor die paar mensen.

Maar wat waren die OLAT-mensen teleurgesteld. En ik kan dat ook goed begrijpen. Ze moeten immers vroeg opstaan en soms ver reizen om op de plaats van bestemming te komen. Vooral Gerrit wond zich erg op. Hoe moet dat nou met de punten. Dat is achteraf toch nog soepel verlopen. Volgens de routebeschrijving kon er 51 km gewandeld worden. Dat hebben de OLAT-kanjers dan ook gedaan. De weersomstandigheden waren immers goed en onderweg kon worden afgerekend met een mooi, maar gedurfd parkoers door bossen en over heuveltjes. De Peeldorpjes lagen er vredig bij. De verzorgingsposten lagen nogal ver uit elkaar en aan de bepijling moest je wennen: wit voor rechtdoor, rood voor rechtsaf en geel voor linksaf. En de punten voor het clubkampioenschap werden gewoon toegekend.

-Sjef K.-



**RESULTS 100 MILES OPEN/RWA RACE LINGFIELD - LINGFIELD PARK RACE COURSE 2 – 3 JULY 2011****PROMOTED BY SURREY WALKING CLUB**

Entries: 83      Started: 77      Finished: 36

<b>Pos</b>	<b>C-Nr</b>	<b>New C.</b>	<b>Name</b>	<b>Club</b>	<b>Time</b>	
1.		1083	Bart Snoeren (NL)	D.A.K. Drunen	19.04.07	
2.	735		Sandra Brown	Surrey W.C.	20.18.23	1st lady
3.		1084	Rein Pistorius (NL)	R.W.V. Rotterdam	20.26.26	
4.		1085	Fabiaan de Roeck (B)	R.W.V. Rotterdam	20.33.02	
5.		1086	Eddy Goeman (B)	R.W.V. Rotterdam	20.33.02	
6.		1087	Ilona Klinkendon (NL)	R.W.V. Rotterdam	21.04.02	2nd lady
7.	968		Ian Statter	Surrey Walking Club	21.12.25	
8.	1001		Kevin Marshall	Ilford A.C.	21.25.20	
9.	1061		Caroline Mestdagh (B)	R.W.V. Rotterdam	21.30.57	3rd lady
10.		1088	Ed Voogt (NL)	R.W.V. Rotterdam	21.32.01	
11.	1019		Frans Derijcke (B)	R.W.V. Rotterdam	21.32.01	
12.	1070		Marie-Paule Vandenabeele (B)	R.W.V. Rotterdam	21.32.01	4th lady
13.	1062		Rudy Schoors (B)	R.W.V. Rotterdam	21.32.02	
14.		1089	Wendy Thurrell	LDWA	21.33.35	5th lady
15.		1090	Tara Williams	LDWA	21.33.35	6th lady
16.	724		Roger Michell	Surrey Walking Club	21.36.17	
17.	987		David Jones	Redcar Race W.C.	21.38.13	
18.	1022		Frank van der Gulik (NL)	S.V. de LAT A'dam	22.40.19	
19.	1018		Willy Vermeulen (B)	R.W.V. Rotterdam	22.44.15	
20.		1091	Wim van Cappelle (NL)	A.V. Ciko Arnhem	22.46.31	
21.	944		Jaap Visser (NL)	R.W.V. Rotterdam	22.46.31	
22.		1092	Kenneth Falconer	LDWA	22.54.23	
23.		1093	Sarah Lightman	Leicester W C	22.55.58	7th lady
24.	1038		Andrew Titley	I.O.M. Veterans	22.57.05	
25.	980		Robert de Wolf (B)	R.W.V. Rotterdam	22.58.02	
26.	957		Marcel Dekker (NL)	S.V. de LAT A'dam	23.09.07	
27.	1072		Johan Koning (NL)	S.V. de LAT A'dam	23.23.26	
28.		1094	Suzanne Beardsmore	unattached	23.23.43	8th lady
29.	919		Rob Wiche (NL)	R.W.V. Rotterdam	23.30.27	
30.	977		Piet van der Kroft (NL)	R.W.V. Rotterdam	23.30.27	
31.	563		Hans van Wakeren (NL)	Unitas Sittard	23.34.32	
32.		1095	Angela Alstrachen	Enfield & Haringey	23.42.48	9th lady
33.		1096	Marth Pemen (B)	R.W.V. Rotterdam	23.48.37	10th lady
34.	788		Martin Fisher	Redcar Race W.C.	23.53.31	
35.		1097	Remy Cnudde (B)	OLAT St.-Oedenrode	23.54.30	
36.	972		Paul King	Belgrave Harriers	23.57.20	

**100STE CENTURION WEDSTRIJD LINGFIELD WORDT NEDERLANDSE AANGELEGENHEID**

Nederland vertrok begin juli met een groot aantal atleten naar Lingfield om daar deel te nemen aan de 100ste uitvoering van een Centurion wedstrijd. Onder hen ook twee leden van OLAT. Beiden behaalden de felbegeerde titel en werden in the Brotherhood of Centurions opgenomen. Het zijn Wim van Cappelle en Remy Cnudde. De wedstrijd werd gewonnen door Bart Snoeren van DAK Drunen. Sandra Brown werd tweede en Rein Pistorius van RWV derde. Wij feliciteren de winnaars en nieuwe Centurions met het behaalde succes.



Gecombineerd Nederlands en Belgisch team

## Gerard Meeuws liep in 1974 als jongste deelnemer de Kennedymars

**Ik werd getipt door zijn wandelmaten: Gerard Meeuws begint zaterdag 2 juli aan zijn 100ste Kennedymars. Het is natuurlijk niet toevallig dat deze 50-jarige wandelaar juist in Someren de 100 vol maakt. Ruim een maand na dato heb ik een exclusief gesprek met Gerard over hoe het zover is gekomen.**

“Ja”, zegt Gerard: “Het komt dit jaar allemaal zo uit. In mei werd ik 50 jaar en een maand later waren we 25 jaar getrouwd. Dat zijn gebeurtenissen in het leven die je overkomen en waar je blij mee kunt zijn. Op de Kennedymars zijn we natuurlijk doelbewust afgegaan. Samen met zwager Rini, die hier vorig jaar zijn 100ste beleefde, en Pieter Boots zijn we de laatste twee jaren goed bezig geweest. 2008 was voor mij een echt rampjaar. Door een bedrijfsongeval werd mijn voet verbrijzeld en was het nog maar de vraag of ik nog ooit zou kunnen wandelen. De lange therapie begon en het is allemaal weer goed gekomen. In 2009 zijn Rini en ik doelgericht gaan wandelen om de 100 zo vlug mogelijk vol te maken en het hoogtepunt is natuurlijk hier in Someren.”



Gerard, die mechanisch houtbewerker is, begon zijn wandelcarrière al op 7-jarige leeftijd. Hij liep toen zijn eerste wandeltocht van 40 km in Deurne. Dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt en de toenmalige actieve voorzitter van die club heeft hem onder zijn hoede genomen. Sindsdien is het wandelvirus alleen maar toegenomen.

“Ik was pas dertien jaar toen ik mijn eerste Kennedymars wandelde; dat was natuurlijk hier in Someren. Eigenlijk mocht ik op die leeftijd nog niet meedoen, maar omdat ik onder begeleiding zou wandelen, kreeg ik toestemming. Sindsdien heb ik de tocht in Someren 35 keer voltooid.

Natuurlijk zijn we later ook naar andere tochten gegaan, maar dat was in de begin jaren niet zo gebruikelijk.

Om in conditie te blijven, wandel ik samen met mijn vrouw kortere afstanden tijdens winterserie. Dat is ook leuk voor mijn vrouw, want die kan die lange afstanden niet aan. Wij hebben twee kinderen: een jongen van 16 jaar en een meisje van 19 jaar. Astrid heeft het wandelvirus als 14-jarige te pakken gekregen. Zij liep toen haar eerste Kennedymars en samen met mij voltooide zij dit jaar haar 4de tocht. Ook Jurgen is een goede wandelaar. Hij wandelde dit jaar ook de Kennedymars. Jurgen had niet getraind, maar was zelfs ongetraind een uurtje eerder binnen dan Astrid en ik.



Het is natuurlijk een grootse gebeurtenis in je leven om zo tussen je familie en vrienden te worden ingehaald na het volbrengen van een prestatie die natuurlijk wel inzet vraagt. Ik heb het als een geweldige beleving ondergaan.

Dat wandelen voor medailles heeft er bij ons nooit zo ingezeten. Ik geloof ook niet dat ik Rini ooit zover krijg. Maar nu ik zelf mijn uitdaging van 100 Kennedymarsen heb bereikt, is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

De 80 km van de Kempenlandtocht was mijn eerste stap voor het bereiken van een nieuwe mijlpaal. Ik heb nu mijn eerste stempeltje binnen op die blauwe kaart en wie weet hoeveel er nog zullen volgen.

Natuurlijk heb ik wel eens afstanden gewandeld van meer dan 80 km, maar dat is toch niet mijn ideaal. Laten wij voornamelijk blij zijn dat wij de 80 km nog zonder problemen kunnen voltooien. Tot nu toe geeft het in ieder geval nog voldoening als we weer een tocht hebben gerealiseerd”.

-Ad van Asten-

## Kempenlandtocht Geldrop

**We gaan al in de loop van de middag naar Geldrop. We mijden ook dit jaar Eindhoven en gaan over Nuenen, wat lekker rustig rijdt, en zo hebben we niets te maken met de kermis die in dit weekend altijd in de stad is. We leggen wat slaapspullen in de sporthal, dan kan ik voor de tocht nog even mijn ogen dicht doen, en gaan Geldrop in voor de avondmaaltijd. We halen een bak salade en besluiten dat een patatje erbij ook wel lekker smaakt, dus op naar de plaatselijke snackbar. Na lief vragen mogen we ons slaatje ter plaatse bij de patat nuttigen. We krijgen er zelfs een bord en vork bij. Zou dat nu de Brabantse gastvrijheid zijn?**

Terug in de sporthal vind ik een kaartje op mijn spullen of ik me maar even wil melden bij Joop Wesseling himself. Dat doen we dus maar om uit te leggen waarom deze slaapspullen hier liggen en dat we er 's nachts niet zijn. We begeven ons naar de Kynologenclub op zoek naar Koos, want ik heb een krant bij me met een foto van de strand5daagse die hij heeft gelopen. En Koos komt pas om kwart voor acht aan..... om binnen een kwartier te starten voor de 110 als onderdeel voor zijn trainingsprogramma voor Nijmegen-Rotterdam. Het is niet zo'n grote groep van 42 wandelaars. (Koos kwam met zijn Tom Tom dwars door Eindhoven heen....)

### Slapen

Ik ga nog een uur of twee slapen, of in ieder geval rusten, voor we ons omkleden en voor de tweede maal naar de Kynologenclub lopen, nu voor onze eigen start om elf uur. Daar praten we gezellig bij met alle bekenden en de organisatie van de OLAT zelf. Het lijkt wel een reünie. En ook met iemand die beweert dat van mijn verslag van Nijmegen alleen de dinsdag en woensdag er nog maar op staan. Wellicht moet hij zijn internet betalen..... of gewoon nog eens kijken, want het verslag is inmiddels compleet!

### We zien sterretjes

Om elf uur mogen we met een man of 70 op pad. Het is al donker en we gaan

al snel over een donker fietspad langs de sporthal, waar ik al bijna struikel over een hobbeltje in het asfalt. Maar gelukkig gaan we door over verlichte wegen dwars door Geldrop, langs molen 't Nupke, onder een tunneltje door en een lang fietspad op dat de spoorbaan lange tijd volgt. Ook hier is het niet echt licht met al die bomen er langs, maar ik doe mijn kleine (fiets) lampje alleen aan als ik paaltjes in het wegdek zie.

Adriaan loopt met een andere wandelaar op en gaat net iets sneller dan ik. "Ben je d'r nog?" roept hij op een goed moment. "Ja hoor, gaat goed", waarop de heren met de zaklamp achter me zeggen: "We nemen d'r wel mee". Ik verhoog mijn tempo niet, maar stap door op het ritme van het liedje 'It's not fair' dat ik door mijn hoofd laat spelen, in de hoop dat ik geen spierpijn aan deze tocht over hou.

Er is goed gepijld. Ook in het donker zijn de witte krijt- en verpijlen met een O van OLAT er onder goed te zien, behalve als we na lange tijd linksaf moeten slaan. Door de zaklamp achter me valt de pijl in mijn schaduw en zie



ik niet goed dat hij linksaf i.p.v. recht door wijst en ga bijna door. Maar de heren achter me houden woord en wijzen me op mijn fout. Af en toe gaat het lampje in het bos nog even aan, maar verder kan het lekker zonder.

Zo komen we op wagenrust 2, voor ons de eerste stop. Er wordt gevraagd naar ons startnummer. De heer voor me roept 80 als hij op zijn startkaart heeft gekeken, en de heer rechts van me zegt eveneens 80. Voor de lol zeg ik dus "Ook nummer 80". Maar de controleur ziet de lol er niet van in, want hij moet de 'man of zes' afvinken. En hier klinkt al voor de eerste maal de vraag: "Waar is nu de macaroni?" (*Iedereen weet dat we die pas op 55 km in de Kynologenclub krijgen.*) De dames leggen het steeds weer uit tot ik zeg dat ze er gewoon niet op moeten reageren, waarna ze er wel om kunnen lachen. We genieten van de tomatensoep, ik met een broodje kaas, en vervolgen de route langs de verlichte weg. We genieten van de lucht die opentrekt en waar veel sterren te zien zijn. Zelfs sterrenbeelden, maar wij kennen ze niet bij naam.

## Allemaal paddestoelen

Langs de industrie gaan we Valkenswaard in. Uiteindelijk langs de Venbergse watermolen aan de Dommel, waar je met een kano het riviertje af kunt. Het is schitterend, maar in het donker kan ik er helaas geen foto's van maken. We worden aangemoedigd door twee 'supporters' op het terras. Moeten we naar Geldrop? Dat is niet zo ver hier vandaan.... We laten het daar maar bij.

We gaan via Westerhoven naar wagenrust 3 waar weer geen macaroni is... maar wel stukjes Mars, snijkoek, wat hier peperkoek heet, druivensuiker, pepermunt, drop, snijworst en banaan. En heerlijke groentesoep. Wat een verzorging, en dat op elke post voor ons 80 (en 110) km lopers. In Bergeijk treffen we wagenrust 4, waar Adriaan op de reservebank plaats neemt. Gewoon rode uitklapbankjes waar dat toevallig op staat, want hij gaat gewoon weer met me mee door Walik. Nooit van gehoord!

Opeens zien we om de lantaarnpalen vleermuizen vliegen op jacht naar de insecten die op het licht af komen. En langzaam begint het licht te worden en komt café 'De Sleutel' te Riethoven in zicht. We hebben een



bon meegekregen voor koffie-thee-fris, maar menigeen gaat voor een biertje. Het is er gezellig druk en we praten met iedereen, maar gaan al snel door, in korte broek. We gaan Aalst in, waar een molen boven de huizen uitsteekt. En voor het plaatselijke winkelcentrum ligt een man op zijn buik op de stoep. Wat moet je daar mee? Is hij gewoon dronken? We geven het maar door aan een krantenbezorger in de hoop dat hij de man kent.

We gaan langs de kerk, over de Dommel en langs een stukje heide met vennen en kijken onze ogen uit. Op wagenrust 5 is nog altijd geen macaroni... maar de dames geinen net zo hard mee!



Het leuke kleine kapelletje dat we passeren is al minstens nummer vier van vannacht. En dan hebben we er in het donker wellicht ook nog een paar gemist. Het is nog altijd 18 graden, en dat 's nachts, en best benauwd, plakkerig weer. We volgen de snelweg een tijdje en komen dan op wagenrust 6 die onder een viaduct staat, tenminste, in voorgaande jaren, nu staat hij er achter en moeten we iets verder lopen. Maar ook dicht bij de macaroni wordt er gezegd. We krijgen er vlam, eerst het toetje, straks de hoofdmaaltijd, en vullen onze limonadeflessen bij. Af en toe voelen we een druppeltje regen maar de paraplu hoeft maar heel even op. Ik doe het zelfs zonder bescherming.

We pakken de rand van Eindhoven mee met een prachtige fontein, maar gaan dan de bossen weer in richting Geldrop, langs de prachtigste paddenstoelen. Wat zijn er al weer veel soorten!

## Even een sprintje trekken

En dan zijn we er: bij de Kynologenclub voor de macaroni. Ik heb er geen trek in, maar eet toch wat en het smaakt nog ook! Lekker met een ge-

bakken eitje, kroepoek en zure komkommer. De dame aan onze tafel die we opoe noemen (en Adriaan is opa) eet deze week al voor de derde keer macaroni. Rond kwart over negen stappen we na drie kwartier weer op. Ik opper dat we de nog resterende 25 km toch wel in 5 uur moeten kunnen lopen. Maar Adriaan zegt dat we dat niet gaan halen.

Een klein stukje tegen de wandelaars in verlaten we Geldrop al snel. Een wandelaar met het merkje op de achterkant van zijn broek haalt ons in. Achterstevoren?

We gaan op het eerste bospad al fout, en met ons nog vele anderen. Als we terug worden geroepen blijkt er een pijl erg diep tussen de takken te hebben gehangen. We halen weer dezelfde mensen in en worden ook weer ingehaald door de wandelaar met zijn broek achterstevoren. Adriaan besluit er toch iets van te zeggen en haalt hem in. Inderdaad, hij zit verkeerd om. *Maar misschien heeft hij in dit sportbroekje wel een binnenbroekje zitten en kan hij hem helemaal niet ordentelijk omdraaien. Loopt 'ie de hele tocht van, ik gok 35 km, niet lekker meer, want als je het weet voel je het...Adriaan, je wordt bedankt!*

En bij punt 19 zie ik ineens in een helder ogenblik een pijl voor de 80 en 110 de andere kant op wijzen. Nu had Adriaan het er al over gehad dat we nog enkele andere ommetjes maken omdat we meer rusten hebben dan de driedaagselopers. We zetten er dus weer flink de pas in met in de verte nog twee wandelaars. Toch gaan we iets twijfelen want op de routebeschrijving staat wat anders en ineens herken ik een spandoek op een hek. Dat heb ik voor de macaronistop ook al gezien en het plaatsnaambord hebben we nota bene nog gefotografeerd....., we zijn weer op weg naar de rust die we net gehad hebben en de wandelaars voor ons moeten die natuurlijk nog aandoen! TERUG! En we sluiten ons weer aan bij punt 19.

Ik zeg tegen Adriaan dat ik helemaal niets meer zeg en volgzaam met hem mee zal gaan. Wat zullen al die mensen zeggen als we ze nogmaals inhalen? Want ondanks dat we al heel wat kilometers achter de rug hebben, hebben we er toch nog een flink tempo in.

Nog altijd zijn er veel paddenstoelen te bewonderen en tegen mijn toezegging in zeg ik dat ik hier toch echt linksaf ga bij een pijl die Adriaan door al het moois zo voorbij zou zijn gelopen! We komen op wagenrust I waar we helaas onze fles niet bij mogen vullen met water. Begrijpen we ook eigenlijk wel, maar op de andere posten mocht het wel. Langs een bordje 'Pas op! agressieve buizerds' gaan we door, ons afvragend wat we dan wel moeten doen als ze komen. De paden zijn soms best nat en dan moeten we even omlopen. Verder is het parkoers, in tegenstelling tot wat in de informatie vooraf staat, helemaal niet zo zwaar. We gaan dwars door een maïsveld, waar iemand opmerkt dat mannen intelligent haar hebben. Dat valt uit voor het grijs wordt. D'r was dan ook weer iets met het verstand, maar dat weet ze niet helemaal meer. En toen ze dit een keer vertelde op de 50 km in Nijmegen had ze gelijk een heleboel mannen in haar nek...

In Heeze gaan we het spoor over. 'Voorzichtig oversteken' geeft de organisatie middels een bordje aan. We horen de volgende overgang dicht gaan dus stappen even door. Maar voor we aan de overkant zijn gaan hier ook de bellen rinkelen..... de bomen gaan langzaam omlaag dus we moeten nog een sprintje trekken!



### **Toch nog regen**

Maar heelhuids gaan we de Groote Aa over en komen bij de caférust waar we wel zin in hebben. Alle stoelen zitten



vol, maar er gaan net drie mensen weg. Voor we kunnen gaan zitten wordt er echter op één stoel een krant gegooid en duiken twee mensen voor ons langs op de vrijgekomen stoelen. Tegen zulk asociaal gedrag kunnen wij niet op dus ik neem even plaats op de stoeprand terwijl Adriaan zijn fles bijvult en dan gaan we maar weer door.

Er komt ook nog een donkere lucht aan en de voorspellingen waren dat er regen zou komen. Maar als we de Herbertusbossen in gaan zijn de wolken weer weg. We gaan over het terrein van kasteel Heeze met een mooie poort, lange oprijlaan, rododendrons en prachtige gebouwen. En dan terug over een lange bomenlaan.

En dan staan we opeens voor een extra rust voor de langeafstandwandelaars. Dat kunnen we wel gebruiken en de karnemelk smaakt prima. Enkele 'jaloerse' korte afstandlopers gaan volgend jaar vast ook voor de 80!

Op wagenrust II is het ook weer heel gezellig. We praten weer even met iedereen bij, ook over het vreemde feit dat we soms 9 km in een uur en een kwartier lopen en over de afgelopen 5 km precies even lang hebben gedaan! En zo gaan we uiteindelijk (de laatste 10 kilometers voelen altijd het langst) terug naar Geldrop. Ik voorspel Adriaan dat we langs de Dommel zullen gaan, het weverijmuseum, door het centrum, langs kasteel Geldrop en dan via het groene stukje bos naar de finish. Het kan hem allemaal niets meer schelen zegt hij. "Niet zo lomp hoor, de

organisatie doet zijn uiterste best ons een mooi parkoers voor te schotelen!" "En toch interesseert het me niets!" En zo gaan we, via een draaihekje, inderdaad de door mij voorspelde, prachtige route, terug. Ik geniet toch onderweg nog van de roze, meterhoge springbalsemien en de schapen van schapenhouderij Nuene. En dan stappen we rond half drie, na applaus van de mensen op het terras, de sporthal in.

Over de laatste 25 km hebben we vijf uur en 15 minuten gedaan. Niet binnen de voorspelde tijd dus, maar dat kwam natuurlijk door het fout lopen, hé Adriaan.... En zo eindig ik toch goed mijn 13e Kennedymars, de 13e Kempenlandtocht en dat dan ook nog met startnummer 113 van Adriaan. We krijgen de diploma's en de stempels en lossen de kwestie met 'het bed' op. Ik mag even blijven slapen als Kempenlandtocht deelnemer, maar moet het volgende keer melden in verband met een eventuele melding aan de brandweer. Ook Koos komt goed binnen dus Nijmegen-Rotterdam, here he comes.... Ik ga dus heerlijk een uurtje slapen en stap fit de auto in. Ik stuur Adriaan, die eerst rijdt, dwars door Nuene heen, inclusief het winkelcentrumpje, maar we komen toch op de juiste route en hoeven Eindhoven weer niet door. Hij krijgt al snel toch slaap dus ik rij de rest, met een flinke regenbui halverwege, en stap zonder spierpijn uit.

- Monique van der Slot-



## ZILVEREN PARAPLU

Jullie vroegen je natuurlijk af, wat moeten wij met die adviezen achter op het formulier waarmee wij onze deelname aan de 4daagse konden melden.

Dat kwam zo: een paar dagen na het verstrijken van de termijn voor ons clubblad kwam Paul Franken uit Heeze op het idee om de vierdaagsewandelaars nog een nuttig advies mee te geven. Hij dacht toen nog aan iets ter beschutting tegen de felle zon. Zelfs Paul kon niet weten dat het anders uit kon vallen.

Toen ons clubblad in de bus viel, ontdekte Paul een kleine nalatigheid in het advies dat zo goed bedoeld was. Die paraplu met bescherming tegen overmatig zonlicht moest niet zo maar een kleur hebben, maar moet per se **zilverkleurig** zijn!

Nu hebben jullie natuurlijk veel profijt gehad van die aankoop op ons advies, want hij hielp ook echt om regen tegen te houden. Hopelijk is beschutting tegen de zon in de toekomst wél nodig en daarvoor adviseren wij toch echt een zilverkleurig exemplaar aan te schaffen. Willen jullie er meer over weten, neem dan contact op met Paul Franken in Heeze. Vraag er maar naar.

## HOESJE

Gebruik uw hoesje waarin maandelijks het clubblad OLATNieuws binnenkomt om er uw routebeschrijving bij de winterserietochten of andere wandelingen in te stoppen. Onze WoD-wandelaars hebben het uitgetprobeerd en inderdaad, het helpt.

Na herhaald gebruik kunt u altijd een nieuwe hoes pakken, want ons clubblad verschijnt 11 keer per jaar. Het versleten hoesje inleveren bij de plasticverwerker.

## DANK AAN ORGANISATIE AVONDVIERDAAGSE SINT-OEDENRODE

De Avond4daagse zit er weer op. Ik kijk met heel veel plezier terug op dit geweldige leuke wandelevenement. Elk jaar wordt het leuker, het deelnemersveld groeit nog steeds en ook het aantal kinderen neemt elk jaar toe door inspanning van de PR, scholen, ouders, opa's en oma's. Het is dan ook echt een familie-4daagse aan het worden; jong en oud, alles loopt mee. De kinderwagens en rolstoel-deelnemers blijven nog een beetje achter, maar die wilden vast de kat uit de boom kijken. De kat is inmiddels uit de boom, dus volgend jaar kunnen de rolstoel-deelnemers en de ouders met de kinderwagens gerust mee komen doen.

Het waren weer schitterende dagen. Het begon al in Boskant (kerkdorp van Sint-Oedenrode), waar Hans van Breukelen de deelnemers toesprak en de 5 km meeliep. Als ambassadeur van SOS-kinderdorpen gaf hij de aftrap voor de 7<sup>e</sup> Rooise avond4daagse. Nadat hij het lint had doorgeknipt vlogen de kinderen en menig volwassene op hem af voor een handtekening. Samen met mijn wandelmaatje vertrok ik voor 4 x 15 km.

Elk jaar opnieuw verbaas ik me erover hoe men toch telkens weer paadjes en weggetjes weet te vinden die we daarvoor niet gelopen hebben, hoe het prachtige Rooise landschap zich voor je ogen ontrolt en hoe de waardering voor je eigen dorp in deze vier dagen groeit. Je ziet vriendschappelijke contacten ontstaan van mensen die elkaar elke avond opzoeken en met elkaar gaan lopen. Leuke gesprekken en grappen en grollen; iedereen is in een vrolijke stemming en elke avond wordt er naar elkaar gewuifd en geroepen "leuk, jij ook weer...", er ontstaat een familiegevoel wat na het lopen op de terrassen nog blijft hangen.

Kortom: elke dag hele mooie routes door de 4 kerkdorpen, prachtige natuur, gezelligheid, conditie verbeteren, en op het eind bloemen, muziek en een medaille.

Als je dan die zeven jaren meegelopen hebt, dan zie je een heel klein beetje wat voor werk er in de organisatie moet zitten en ook hoe goed het georganiseerd is, hoeveel plaatselijke sponsoren er meededen, hoeveel mensen zich vrijwillig ingezet hebben, en ook dat neem ik na afloop 'mee', mensen die zo veel energie en aandacht gestoken hebben om anderen te plezieren, petje af, het was geweldig. Heel veel dank!

*-Elly Teewen-*

## AANKONDIGING

### Jubileumwandeltocht GVAC Veldhoven

Zondag 11 september

Kempen campus

Knegselseweg, Veldhoven

Start: tussen 9 en 12 uur

Afstanden: 9-12-20 km

Deelname: € 2,00, KNLBO-leden € 1,50

Opbrengst: t.g.v. SamenLoop voor  
Hoop Veldhoven

## GEFELICITEERD!





# DEELNEMERS VIERDAAGSE 2011

## Gefinisht in Nijmegen

Stand bijgewerkt t/m 19 augustus

x	Naam	Woonplaats						
50	Frans Staal	OLAT-vrijwilliger	14	Jacqueline Oomen	Nuenen	6	Jan van 't Hof	Eindhoven
48	Connie Raijmakers	Oss	13	Rolf Craanen	Amersfoort	6	Nelly Veldhuis	Kerkdriel
47	Martin Goossens	Valkenswaard	13	Willy de Haas	Helmond	6	Rinus Ars	Eindhoven
42	Huub Raijmakers	Oss	13	Cor Jansen	Borculo	6	Trudy Toonen-Thijssen	Wijchen
41	Martin Swarts	Veldhoven	13	G Smits	Vlijmen	6	Betty van Genugten	St.-Oedenrode
40	Constant Dedel	Baarn	13	Jan de Wit	Veghel	6	Jeanne van Roosmalen	Breugel
38	Theo Tromp	Weert	13	Diny Verschuiven	St.-Oedenrode	6	Pierre Verstegen	s Hertogenbosch
37	Henny van Megen	Rhenen	13	Josee Schimmel	Eindhoven	5	Lilian Verhoeven-Jansen	Oss
36	Jan Stevens	Gassel	12	Ron van Dijk	Deurne	5	Inge Mol-van Egmond	Breda
35	Bert Timmermans	Veghel	12	Martina de Wit	Veghel	5	Kees van der Aa	Veldhoven
34	Ben Duin	Nijmegen	12	Marian Post	Utrecht	5	Riekie van Schijndel	St.-Oedenrode
33	Ton Schenkelaars	Veldhoven	12	Els Kleemans	Prinsenbeek	5	Piet van Schijndel	St.-Oedenrode
33	Peter van de Ven	Veldhoven	12	Rob Keetlaars	Best	5	Joop Wesseling	Berlicum
32	Jeannette van Boerdonk	Keldonk	11	Adrie Toonen	Wijchen	5	Jan van de Sande	Boxtel
32	Wim van den Wittenboer	Eindhoven	11	Evert van Ampting	s Hertogenbosch	5	Jo van Heugten	Asten
31	Ad Verbakel	Keldonk	11	Wim Toonen	Wijchen	5	Bram Stelling	Eindhoven
31	Coos Verburg	Driebergen	11	Toos Habraken	St.-Oedenrode	5	Co Tops	Geldrop
31	Gerard Legierse	Helmond	11	Sjaan Cissen	Nistelrode	5	Huib Coenen	Eindhoven
30	Henk Frijters	Roosendaal	11	Regina Bakker	Eindhoven	5	Willy Erps-de Bruijn	Oeffelt
29	Rino Hamelink	Best	11	Hugo Prinsen	Valkenswaard	5	Ton de Jong	Boxtel
28	Wim Kennis	Hapert	11	Cor Verschuiven	St.-Oedenrode	5	Harry Verschueren	Son
27	Ted Liebrechts	Eindhoven	11	Jan Kleemans	Prinsenbeek	5	Adri van der Graaf	Breda
26	Willy Timmermans	Veghel	10	Wies Kilsdonk	Eindhoven	5	Anny van Asseldonk	Zijtaart
25	Kees Mol	Breda	10	Jelte van der Zee	Vleuten	5	Tony Van Duijn	Utrecht
25	Ernst-Jan van Eck	Rotterdam	10	Jan Vogelsangs	Deurne	4	Mirjam Koppelman	Erp
25	Theo Gijzen	Eindhoven	10	Marco van Heel	Eindhoven	4	Gerry van de Westelaken	Schijndel
25	Jans van Griethuyzen	Hazerswoude Dorp	10	Ad van Laarhoven	St.-Oedenrode	4	Hanny Sterken	Helmond
25	Henk Vink	Schelluinen	10	Rien van Ginkel	De Bilt	4	Gerry van de Aa	Schijndel
24	Jo van den Akker	Heesch	10	Tiny Ruijs	Erp	4	Henrietta Coenen	Eindhoven
24	Caroline Dinnissen-Vernie	Maasbracht	10	Doortje van den Akker	Eindhoven	4	Mathias Coenen	Eindhoven
24	Maria van Sleuwen	Boekel	9	Anita Pepers	Veghel	4	Rob van Stuivenberg	Breugel
23	Louis Vernie	Maasbracht	9	Annika Niesert	Maarsse	4	Ton Coppens	Eindhoven
23	Johan van den Hoogenhoff	Helmond	9	Nellie Bruins	St.-Oedenrode	4	Jenita Eijkemans	St.-Oedenrode
23	Frances Rouppe van der Voort	Eindhoven	9	Isis la Croix	Nijmegen	4	Arno Naathuijs	Eindhoven
22	Tonny van Neerven	Beek en Donk	9	Gonnie Aarts	s Hertogenbosch	4	Theo Martens	Liempde
22	Wilma Petersen	St.-Oedenrode	9	Rik Weverbergh	Diepenbeek B	3	Joke van de Vossenberg	Eindhoven
22	Henny van der Haring	Moergestel	8	Maria van de Berg	Veghel	3	Jan van Boerdonk	St.-Oedenrode
21	Lies Wesseling	Berlicum	8	Nico Van Hassel	Rosmalen	3	Koko Kunes	Eindhoven
21	Richard Klein Bennink	Zutphen	8	Pia Kersten	Zevenaar	3	Mariet Douven	Ospel
21	Annie Beekmans	Beek en Donk	8	Jose van Zantvoort	Geldrop	3	Mart Douven	Ospel
21	Anton Leijgraaf	Veldhoven	8	Ans van den Oetelaar	Gemonde	3	Rita van den Bosch	Someren
21	Antoon Asveld	St.-Oedenrode	8	Jannet van Kleeff-Visser	Hoek van Holland	3	Rian Lacet	Heesch
21	Erik Dikken	Nijmegen	7	Corry Tiersma	Eindhoven	3	C. A. Vorstenbosch	Oisterwijk
20	Peter van den Brink	Laren nh	7	Dirk Belder	Veldhoven	2	Joke Donders	Dongen
19	Hanny Klumpkens	Sevenum	7	Monique Barten	Veldhoven	2	Riekie Arfman-van Gameren	Tiel
19	Arie Evegroen	Ouderkerk aan den IJssel	7	Martien van Achterberg	Breda	2	Cor Hermsen	Helmond
19	Fred Fischer	Boxtel	7	Henry Gerrits	Sint Michielsgestel	2	Piet Heidema	Breugel
19	Toos van Hoof-vd Ven	Middelbeers	7	Walter Eickmans	Eindhoven	2	Rita Denkers	Breugel
18	Koos van der Maden	Wijchen	7	Jose Houtappels	Eindhoven	2	Winnifred van den Boom	Eindhoven
18	Hans van Ginkel	Zwijndrecht	7	Hans van Erp	Nuenen	2	Sjef Weijters	Udenhout
17	Dilia van den Berg	St.-Oedenrode	7	Tine Verberne	Helmond	2	Jan Beekmans	Nuenen
16	Thomas Stephan	Almere	7	Coby Kersten-Gosens	Goirle	2	Henk Plaat	Valkenswaard
15	Nellie Leijgraaf	Veldhoven	7	Henk Plasman	Best	2	Ad Rijkers	Landhorst
15	Cees Jacobs	Uden	7	Ton Dorn	Eindhoven	1	Miranda Vossen-Kursten	Budel
15	Bep Ghijsens	Boxtel	6	Hans Ruijs	Erp	1	Harry Prins	Vaassen
15	Nettie Janssen	Meijel	6	Leo Hoogeveen	Nuenen	1	Rinda Scheltens	Zwolle
14	Henk ten Velde	Barchem	6	Stefan Mutsaars	Schijndel			
			6	Gerrit Arfman	Kapel Avezaath			
			6	Elly van Berkel-Kleine	Tilburg			
			6	John van Berkel	Tilburg			
			6	Peter Rijkers	Eindhoven			



## Het is een nacht ...



De weersvoorspellingen waren weer eens zo goed dat men er het beste van kon verwachten en dat gold natuurlijk voor beide wandelingen. Harde wind, veel en erg natte buien en een temperatuur die meer bij de herfst zou horen dan bij de zomer, terwijl die nog moest beginnen. De bui vlak voor de start in Gulpen beloofde alvast het nodige, maar gelukkig: voor het einde van het bronsgroen eikenhout was het droog. Na dit Limburgs volkslied was het genieten van een van de kortste nachten van het jaar, maar het was niet direct "de nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou".

Op de toppen van de heuvels speelde de wind een geduchte rol, waarbij de gedachten automatisch uitgingen naar de lopers daar in het noorden. Zij hadden met nog veel meer Beaufort te maken.

Nu wil het in Gulpen onderweg niet altijd stil zijn. Een nachtvangulpen-

**Terwijl Guus Meeuwis in Eindhoven voor de zoveelste keer zijn "Het is een nacht" ten gehore bracht, liepen wandelaars in het hoge noorden en in het uiterste zuiden voor de zoveelste keer hun NACHT. De eerste groep over de Afsluitdijk vanaf Amsterdam richting Leeuwarden, de tweede hun Nacht van Gulpen.**

fanclub uit Lemiers met een antieke ladderwagen, waarvan de prikkabel meestal al van verre te zien is, heeft een deuntje, dat de hele nacht en een groot gedeelte van de dag in je kop blijft hangen: "oeh ie oe a a ching chang walla walla bang bang". En dan was er nog een veelvuldig gedraaid liedje "ver lope dur de nacht", maar gezien de Limburgse tekst bleef daar niets van hangen en vertalen ging al helemaal niet. Het enige verwarmende was de aanwezigheid van een vuurspuwer.

Zoals gewoonlijk klopte er van de weersverwachting niet veel, dat was hier net zoals bij de 4daagse. Tot half vijf geen druppel, daarna viel het echt wel mee.

Maar het probleem met die nachtelijke tochten is vooral dat het donker is, dus je ziet geen bal en tegen de tijd dat het licht begint te worden zie je ook niet veel door de slaap. En als je eindelijk wakker bent, zijn daar de borrels aan de voet van de Gulpenerberg, 68 kilometer vanaf het begin, dus 2 kilometer voor het einde. Een Brabants tintje met die Schrobbelèr, schiet redelijk goed in je benen. Wandelen kan dus ook vermoeiend zijn.

De ontvangst in Gulpen was, ondanks een forse bui, weer als vanouds.



En op de terugweg: het "oeh ie oe a a ching chang walla walla bang bang" in de kop werd langzamerhand vervangen door het "Kedeng Kedeng oe oe" en dat ging weer langzaam over in "Brabant".

-Co Tops-



## DEELNEMERS VIERDAAGSE 2011

### Gefinisht in Apeldoorn

Stand bijgewerkt t/m 19 augustus

x	Naam	Woonplaats
30	Jan Rodenburg	St.-Oedenrode
30	Martha Rodenburg	St.-Oedenrode
28	Rolf Craanen	Amersfoort
27	Henri Floor	Driebergen
26	Bert Timmermans	Veghel
24	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
24	Willy Timmermans	Veghel

22	Coos Verburg	Driebergen
20	Richard Klein Bennink	Zutphen
17	Wil Rieken	Doorwerth
14	Nellie Leijgraaf	Veldhoven
14	Anton Leijgraaf	Veldhoven
12	Jelte van der Zee	Utrecht
11	Peter van de Ven	Veldhoven
9	Ronald Menting	Eindhoven
8	Maria van den Hoogenhoff	Helmond
7	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
6	W van Hoof	Helmond

6	A van Hoof-van Bussel	Helmond
5	Gonnie Aarts	s Hertogenbosch
4	Joop Reichenfeld	s Hertogenbosch
4	Onne van der Kraan	s Hertogenbosch
4	Els de la Parra	Aarle-Rixtel
3	Bart van der Kraan	s Hertogenbosch
1	Wil van Koenen	s Hertogenbosch
1	Hugo Prinsen	Valkenswaard
1	Rian Lacet	Heesch



## Strandvijfdaagse 2011

**Vorig jaar, tijdens de Eilandvijfdaagse, lag ik in de scheepskajuit met o.a. de voorzitter en oprichter van de S5D, de heer Peer. Hij vertelde mij toen dat in 2011 alweer voor de 11e keer de S5D gelopen zou worden tussen Vlissingen en Rockanje. Daar ik interesse toonde voor die tocht, zei hij dat hij ervoor zou zorgen dat ik mee zou kunnen doen als ik me aanmeldde. Want in tegenstelling tot de Strand6Daagse, waar 1000 wandelaars aan mee kunnen doen, mogen hier maar 400 wandelaars deelnemen.**

Op zondag 3 juli was het dan zo ver. Na goed anderhalf uur rijden was ik in Rockanje, waar diegenen die met de auto kwamen, zich moesten melden. Van daaruit gingen twee bussen naar Vlissingen, waar de volgende ochtend de start was. Nadat ik mijn tent had opgezet ging ik naar de kantine waar ik al diverse bekenden tegenkwam. Ook Peer kwam mij verwelkomen.

### **Maandag 4 juli**

#### **Vlissingen-Domburg - 24 km**

Door wat afzeggingen waren er 360 deelnemers. Vanaf 7:30 uur kon je ontbijten en een lunchpakket in ontvangst nemen. Ook was er voldoende koffie en thee aanwezig. Op verzoek van een wandelaar was de route in het begin zo gewijzigd dat we een stuk door Vlissingen liepen, zodat we meer van deze stad zagen. Op het strand aangekomen, richting Domburg gegaan. Tussen Zoutelande en Westkapelle heerlijk in het zonnetje gezeten en genoten van een cappuccino bij een van de strandpaviljoens. Bij Domburg aangekomen bij het strandpaviljoen "de Stenen Toko" van het strand gegaan. Nadat ik nog even over de markt gelopen had, naar het sportpark Oosterloo, alwaar de bagage reeds klaar lag. De bagage werd namelijk elke dag naar de volgende locatie gebracht.

Op alle dagen was er bij binnenkomst gratis koffie en thee en om 18:30 uur was er een warme hap. 's Avonds was het erg gezellig met veel muziek, dans en bier.

Ik was door de zon, ondanks dat ik mij had ingesmeerd, aardig verbrand.

### **Dinsdag 5 juli**

#### **Domburg-Kamperland - 21 km**

Bij het ontbijt kwam ik Liesbeth tegen en we besloten, omdat zij ook alleen liep, om samen te wandelen.

Dus vanaf het sportpark weer terug naar het strand en dan rechtsaf.

Wij kregen elke dag een nieuwsbrief, genaamd "het Lopend Vuurtje", met daarin allerlei informatie en tevens de route. Bij het strand kon je ook nog kiezen om over het strand of over het fietspad door de duinen te gaan. Natuurlijk kozen wij voor het strand, daar waren we toch voor gekomen.

Op het strand stonden weer veel golfbrekers, waar je doorheen moest. Die palen stonden soms zo dicht op elkaar dat je van tevoren moest kijken waar je er het makkelijkst doorheen kon.

Na een paar uur hebben we koffie gedronken bij een strandpaviljoen. Vanaf daar was het strand nog ongerept en met de duinen erbij een prachtig gezicht.

We waren gewaarschuwd dat ter hoogte van catamaranclub "Zeeland" bij halfhooft water een z.g. slufte kan ontstaan en dat je dus, als je droog wilt blijven, de vloedlijn langs de duinen moet aanhouden. Op deze hoogte sloten nog twee vrouwen zich bij ons aan. Een ervan bleek al 38 jaar in Abbenes (N.H.) te wonen, de plaats waar ik geboren en getogen ben. Ik ben daar al 43 jaar weg, maar ik kom daar nog steeds op familiebezoek.



Ondertussen kregen we de Oosterscheldekering in zicht. Hier moesten we het strand af naar de camping "De Molenhoek" waar we zouden overnachten. Maar eerst dronken we nog koffie op het strand en later aten we nog kibbeling bij de visboer.

Op de camping was een zwembad en het was daar al een traditie geworden dat er om 17:00 uur een duik genomen werd. De bedoeling is dan dat er meer zwemmers (m/v) zijn dan het jaar ervoor. Nou, dat is gelukt: vorig jaar 29, nu 48.

's Avonds was er een enerverende avond met Ramona en Patrick die in de kantine en buiten een muziekquiz hielden tussen de dames en de heren. De dames wonnen uiteindelijk met 15-14.

### **Woensdag 6 juni**

#### **Kamperland-Renese - 29 km**

Vanaf de camping weer teruggelopen naar de Oosterscheldekering. Wat een imposant bouwwerk!

Na nog over twee waterkeringen gelopen te hebben kon je rechts het "Deltapark Neeltje Jans" zien, waarna je links het strand op kon.

Het hele traject bestaat uit ongeveer 2/3 zand en 1/3 asfalt.

Na 12 km ging ik koffie drinken bij het eerste strandpaviljoen dat ik tegenkwam.

Na de koffie op naar Renesse. Na een paar kilometer begon het zachtjes te regenen. Doorgelopen naar het strandpaviljoen met de toepasselijke naam "De Strandloper". Daar een half uurtje gezeten, omdat het harder was gaan regenen. Uiteindelijk toch maar doorgedaan hoewel het nog niet helemaal droog was.

Omdat het laag water was, was het strand ontzettend breed. Ook hier weer veel golfbrekers. Op een gegeven moment zag ik een groep zeehonden liggen, prachtig om te zien.

Ondertussen was het weer droog en zonnig geworden en vlak na strandpaviljoen "de Branding" moesten wij over een hoge houten trap het strand verlaten. Daarna was het nog een kleine kilometer lopen naar de voetbalvelden van S.V. Renesse, waar we overnachtten.



's Avonds na het eten was ik even in mijn tent gaan rusten en werd pas om 23:30 uur wakker. Jammer, want er was een live optreden in een grote tent, die daarvoor speciaal was opgezet.

### **Donderdag 7 juli**

#### **Renesse-Stellendam - 31 km**

Om 6:30 uur opgestaan met een prachtige blauwe lucht en al veel zon. Deze dag verlieten we Zeeland en de tocht ging verder langs de Zuid-Hollandse stranden.

Maar voordat het zover was, moesten we eerst een stuk terug en dan de Brouwersdam over.

Op het eind van de dam richting Oud-dorp. Ook nu werden we weer gewaarschuwd voor een z.g. sluffer, dus opletten.

Na ongeveer 2 km voor de verandering eens warme chocolademelk met slagroom genomen, heerlijk!

Ter hoogte van het waterzuiveringbedrijf Goedereede moesten we het strand verlaten omdat het verderop gevaarlijk werd i.v.m. drijfzand. Dit wordt hier 'de Kwade Hoek' genoemd. Hier stond een post van de organisatie in de duinen en er stond een vlag, zodat wij goed konden zien dat wij hier het strand af moesten en via de 'Duinen van Goeree' naar Stellendam moesten gaan. Na nog even langs een visafslag te zijn gegaan voor een visje, was het niet ver meer naar de voetbalvelden van V.V. Stellendam. Het eten was weer geweldig en toen iedereen

geweest was, werd er op een trompet geblazen ten teken dat je nog een keer langs kon komen, totdat het eten op was.



's Avonds was er een gezellig afscheidsfeest waarbij om 23:00 uur het strandvijfdaagselied door de aanwezigen werd gezongen.

### **Vrijdag 8 juli**

#### **Stellendam-Rockanje - 10 km**

Het was alweer de laatste dag.

Om 9:00 uur werd iedereen verwacht op de tribune van het voetbalveld.



De voorzitter bedankte alle wandelaars voor de geweldige prestatie die door iedereen geleverd was en de saamhorigheid van de groep. Er waren maar drie uitvallers.

Daarna bedankte hij alle vrijwilligers persoonlijk, die er weer voor gezorgd hadden dat alles op rolletjes liep. Hierna zorgde Hidde dat we met zijn allen nog even wat aan ochtendgymnastiek deden.

Na het ontbijt konden we aan de laatste 10 km beginnen. Via de Haringvlietdam en -sluizen naar het strand en zo naar strandpaviljoen "Badlust" alwaar de finish was. Daar kreeg iedereen zijn welverdiende medaille en een munt voor een consumptie.

Al met al een geweldige ervaring en een goed inzicht hoe Nederland daar in Zeeland en Zuid-Holland wordt beschermd tegen het water.

Door deze strandvijfdaagse uit te lopen heb ik nu de hele Nederlandse kust afgelopen, omdat ik al eerder meeliep in de strand6daagse en de eilandvijfdaagse.

Wat mij wel opviel dat is dat er aan deze tocht veel vrouwen deelnamen. Volgens Peer bestond de groep voor 2/3 uit vrouwen en 1/3 mannen.

Ik wil Peer en zijn crew bedanken voor alles wat zij voor de wandelaars hebben gedaan. Het is zeker de moeite waard om het nog eens te doen.

*-Koo van der Maden-*

## Fransen, menhirs en corrals in de regen

De Schotse schrijver Robert Louis Stevenson trok in 1878 met het ezeltje Modestine door de Cevennen, toen een ruig gebied en nu nog altijd de dunst bevolkte streek van Frankrijk. Zijn dagboekantekeningen gebruikte hij om het boek "Reizen met een ezel door de Cevennen" te schrijven. Dit boek werd erg populair in Frankrijk en later is hiervan een GR route gemaakt, de GR 70 die van Le Puy-en-Velay naar St.Jean du Gard loopt, een afstand van 230 km. Olat's Kees van Vessem liep dit pad en doet hiervan verslag.

Deel 3: Le Bleynard - Florac



14 juni 2010, 8e etappe

Le Bleynard – le Pont-de-Montvert

Staan op het massief van de Mont Lozère en de Cevennen overziend, moest Stevenson denken aan de woorden van de Spaanse veroveraar Cortez, die in Zuid-Amerika het land overzag: "Ik neem uit naam van de koning bezit van een nieuw werelddeel". Want, zo schreef hij: "hier aan mijn voeten opent zich onder de mistige hemel een doorkijk op een labyrint van blauwe bergen."

De Mont Lozère is geen alleenstaande berg maar een bergmassief met ver-



scheidene toppen, waarvan de hoogste tot 1700 meter reikt. Het dak van de Stevensonroute.

Overall golven de heuvelruggen in een blauwe waas om je heen. Bebost en onbebost. Stevenson zocht voor de nacht beschutting bij een dennenbosje op een stukje gras dicht bij een waternalletje van een van de kleine stroompjes.

De nacht was stil en toch vol leven, het ritselde en klaterde en af en toe blies een briesje een parfum van mos en dennenlucht onder de pinkelende sterren door.

Romanticus als hij was liet hij bij zijn vertrek een paar muntjes achter als dank voor het aangename logies.

### Skistation zonder koffie

Als we Le Bleynard via het oude centrum verlaten beginnen we direct aan de klim naar de Col Santel op 1200 m. Daar duiken we het bos in. Even later begint het te regenen. We doen de regenjacks aan. De fleeces gaan uit, anders wordt het te klam tijdens de klim. We zien andere wandelaars hetzelfde doen, want er zijn een paar groepjes tegelijk met ons vertrokken. Na anderhalf uur klimmen komen we bij het skistation van de Mont Lozère.

We hebben zin in koffie, maar alles is dicht. Logisch eigenlijk, het is zomer en geen sneeuwvlok of skiër te bekennen en aan die paar wandelaars is geen stuiver te verdienen. Die kopen tóch geen skipas.

Het gaat steeds harder regenen. We schuilen even onder het afdak, maar als we de lucht alleen maar smeriger zien worden weten we dat het tóch niet beter wordt en gaan we verder. Op naar de top op 1700 m.

Met het hoofd diep onder de capuchon gaan we de asfaltweg op naar boven. We sjokken gedachteloos achter een andere wandelaar aan die een vijftig meter voor ons loopt. Het wordt nevelig.

### Menhirs

Steeds maar de regen, de asfaltweg en de man voor ons. Sjukkesjokkesjok.

Na verloop van tijd stijgt de weg niet meer en begint zelfs te dalen. Vreemd kijk ik op. We zijn nog niet boven, maar de weg vindt het hoog zat en loopt al weer naar beneden. Nergens een markering. De man voor ons draait zich om en maakt een vragend gebaar. Ik doe hetzelfde. Hij komt terug en we komen erachter dat we te ver doorgelopen zijn. Ergens een zijpad gemist.

De man verontschuldigt zich. Wij ons ook. Terug!

Na 500 m zien we de gemiste markering al. De man loopt snel verder alsof hij de verloren tijd wil inhalen.

Het landschap is kaal. We lopen over flauwe kammetjes links en rechts over een smal soppig spoor naar boven.

Het pad wordt geflankeerd door grote rechtopstaande stèles, granieten menhirs. Monolieten van het soort dat Obelix naar de Romeinen smeedt. Ze fungeren als wegwijzers naar de top. We zien dan weer links, dan weer rechts een topje, afgedekt met gele en paarse wilde hyacinten. De echte top verbergt zich nog in de mist. Volgens het boekje moet zich hier een schitterend panorama ontvouwen over de Gévaudan, de Tarn, de Cévennen en de Mont Aigual. Zelfs de Alpen zouden we moeten ontwaren in de verte. Niks van dat alles. Alleen regensluiers en een steeds dichter wordende mist.

Ergens staat opeens een bord. De man voor ons is erbij blijven wachten om het ons uit te leggen. "Ga bij mist en sneeuw niet naar de top, maar recht door via de met PR gemerkte route naar Finiels", staat er. Bij mist en sneeuw. En bij mist en regen? We besluiten niet eigenwijs te zijn en de raad op te volgen.

Het pad loopt nog een tijd recht door om dan als een manspaadje met keien, stenen en gruis door een bos naar beneden te kronkelen. We stuiten steeds op een klaterend beekje, compleet met stroomversnellingen en watervalletjes. We dalen en dalen, serpentine na serpentine. Af en toe een bordje PR. Uiteindelijk komen we bij een oude verlaten camping aan een zandweg. De PR route draait weer terug steil naar boven. We voelen er niets voor om die route weer te volgen; Finiels moet ergens beneden liggen.

Opeens horen we timmeren. Bij het geluid hoort een man, die bij onze vraag ons bête aankijkt en alleen maar roept: "Finiels, non, école". Een school? Hier? We lopen door, maar worden tegen gehouden door een stel grote

blaffende honden. Even later verschijnt gelukkig een vriendelijke man, die ons in duidelijk Engels uitlegt hoe we op de asfaltweg naar Finiels komen.

Eenmaal in Finiels zoeken we naar een restaurant dat er zou moeten zijn.



Nergens een bordje. Het pad draait naar rechts het dorp weer uit. Opeens zien we een bord: "Beste wandelvrienden, bij slecht weer kunt u onze porch (veranda) gebruiken om uit te rusten en te eten" We volgen de pijl en vinden een overdekte schuilplaats onder een terras. Voorzien van een tafel, banken en kruimels. Anderen zijn ons dus al voorgegaan.

Dankbaar maken we gebruik van het aanbod. We zitten lekker droog, eten en drinken wat en gaan na een 20 minuten weer weg. Het restaurant laten we voor wat het is. Het wordt zowaar droog met af en toe een klein zonnestraaltje. Nu merken we pas in wat voor landschap we lopen. Fantastische vergezichten, grote brokken graniet in hunebedformaties, opgefleurd met hardgele brem met in de lucht een spel van licht en donker.

Truus ziet opeens wilde orchideeën. Paars ! Tsjongejonge wat mooi allemaal. We lopen weer over een hoogvlakte om later af te dalen langs de bovenrand van een dal. Meer een kloof

eigenlijk. Daarna een zijkloof en nog eens een zijkloofje. We dalen, dalen en dalen.

Hoe dieper we komen hoe donkerder de lucht en na een tijdje regent het weer. Voor de verandering, zeg maar.

Opeens zien we Pont-de-Montvert liggen. Diep in een dal neergekwakt tussen de aan alle kanten oprijzende bergen.

Nog een flink modderspoor en we lopen het stadje in. Mooi plaatsje aan de samenvloeiing tussen de Tarn en de Rieumalet. Het water kolkt en bruist onder de bruggen door.

Het zoeken naar ons hotel is niet moeilijk, er zijn er maar twee in het plaatsje. Het hotel is maar zo-zo, het eten idem dito. We slapen in een tot appartement verbouwd huis aan de overkant van de straat. Geen TV. Ik ga nog even op zoek naar de plaatselijke bistro om het laatste halfuur van de WK wedstrijd Nederland-Denemarken te zien. Daarna haal ik bij de receptie een pak oude kranten op voor in de kletsnatte schoenen, want morgen willen we toch weer graag met droge voeten vertrekken.

Ondanks de regen een prachtige tocht. De mooiste tot nu toe.

*Afgelegd 18 km, met 1450 m aan hoogtevverschillen.*

## Le Pays Camisard

We bevinden ons nu in het land van de Camisards, de Hugenoten.

Grote delen van Zuid-Frankrijk waren vroeger protestant, maar tussen de katholieken en protestanten boterde het slecht. Dat duurde tot 1598 toen de protestanten met het Edict van Nantes godsdienstvrijheid kregen. Toen het Edict in 1685 echter werd herroepen, leidde dat tot grote vervolgingen. Een deel bekeerde zich, een ander deel vertrok (o.a. naar Nederland). Anderen trokken zich terug in de Cevennen – ‘de woestijn’, zoals deze genoemd werd – en verzetten zich tegen het Franse leger.

Stevenson schrijft wat hij allemaal leest in zijn lievelingsboek ‘de Dominees van de Woestijn’ over de vervolging, de strijd en het onherbergzame land. Tegenwoordig is het land minder verlaten, hoewel het nog steeds de dunst bevolkte streek van Frankrijk is. Het is ook het land van de moerbeibomen en de kastanjes.

### 15 juni 2010, 9e etappe

#### le Pont-de-Montvert - Florac

Vandaag de langste etappe naar Florac. Een kleine 30 km met veel klim- en daalpartijen. Vanuit le Pont-de-Montvert beginnen we gelijk aan een flinke klim van 250 m. Een smal steenpadje slingert zich naar boven.



Na iedere draai lijkt het plaatsje iets dieper weggezonden in het dal beneden. Onder en boven ons hangen slieren damp die langzaam met ons mee naar boven trekken. Regelmatig blijven we staan om een blik op le Pont-de-Montvert te werpen. Het blijft pal onder ons liggen, bijna aan te gooien, lijkt het, alleen steeds dieper weg tot dat we op het plateau van Hermet aankomen. Hier komen we de natuurlijke hunebedformaties weer tegen. Manskogge keien, omzoomd met bloeiende brem en daartussen links en rechts ruige weitjes.

#### Corral

We zien een heuse ‘corral’, alsof we in het wilde westen zijn; een plaats om het vee bijeen te drijven, omheind met grote stenen en een houten toegangshek. Het plateau zelf lijkt ommuurd door stilte, alleen wij, de natuur en sporen van (vroegere?) beweiding. Langzaam dalen we af, de brem maakt plaats voor bomen. Hier en daar kruisen we een beekje, de vochtige grond biedt de orchideeën een natuurlijke kweekplaats. Een grote orchidee gaat op de foto. Vandaag niet voor het eerst, zien we aan het platgetrapte gras.

We slingeren dalwaarts door het bos om even later weer te gaan klimmen. Uiteindelijk komen we bij de col de la

Planette op bijna 1300 m. Hier komen de GR 70, de GR 68 en de GR 72 samen. Op dit kruispunt van wandelwegen leggen veel wandelaars hun steentje neer. Leisten ditmaal. Een verzameling van zo’n twintigtal meer dan manshoog gestapelde menhirs is het gevolg. Een goeie picknickplaats, lijkt ons. We gaan zitten en leunend tegen een boom eten we ons focaccio brood op.

Een groep Franse wandelaars arriveert tegelijk met een regenbui op de col. We stappen op, deze keer doen we de plastic capes om. Eens kijken hoe dat bevalt. Nou, prima, capuchon over capuchon en plastic tot over je knieën. Zonder een storende wind lijkt het alsof je onder een afdak loopt. Jammer genoeg loopt de bui boven het afdak óók mee. Enfin, je kunt niet alles hebben, we doen het er maar mee.

Op het hoogste punt van deze dag, het Signal de Bouges (1421 m) leg ik m’n steentje neer op de zuil. Even later is er een schuilhut. Helaas bezet door weer een groep Fransen. Druk vandaag, wat doen ze allemaal buiten in de regen? Ga toch naar huis! We lopen door, het pad loopt over de kam van de berg. Prachtig uitzicht over het dal en de laag hangende regenwolken.

#### Vreemde kilometerlengten

We dalen langzaam af naar de lager



gelegen col du Sapet. Voordat we er zijn komt een ongenummerde wandelroute de GR 70 gezelschap houden.

Ha, een wegwijzer met de afstanden van de diverse GR's. Naar Florac nog 17 km staat er en vanaf le Pont-de-Montvert 5 km. Vijf kilometer?

We hebben al 2 uur gewandeld, etens-tijd niet meegerekend. Dat we tijdens het klimmen niet van de snelsten zijn, dat weten we, maar 2½ km per uur lijkt ons wel erg langzaam. Bovendien is de totale afstand volgens het boekje 28 km en geen 22.

Pakweg twee km verder, op de col du Sapet komt er weer een ongenummerde GR bij en wéér staat er een wegwijzer. Toch even kijken. Nu is het via de GR 70 nog maar 12 km naar Florac en via de GR 68 10 km. Twee km verschil, het ontloopt elkaar niet veel.

Het wordt eindelijk droog. Geleund tegen een weipaal en zittend op een plastic zak, op een mooi punt even buiten het bos eten we de rest van ons brood op en genieten van het uitzicht. Slierten nevel en damp trekken over en door het tegenoverliggende dal waar hier en daar wat huisjes tegen de berg aanleunen.

Omdat de damp onze kleren intrekt, blijven we niet te lang zitten. De route duikt weer het bos in. Veel kastanjebo-men. Stevenson, die vaak in de open

lucht sliep, had het over kastanjebo-men met hun kaarsen, elk op een plateautje, dat niet groter was dan een bed om te slapen.

Plotseling een paar banken, een zeldzaamheid op deze route. Te laat, we hebben net gerust. Alsof het niet op kan zien we even later een hutje, ooit gebouwd om de bosarbeiders een onderdak te bieden. Via de deur die we met een simpele grendel openen gaan we naar binnen. Binnen staan banken en is er een stookplaats met voldoende hout. Ook dit hutje komt te laat, de zon is doorgebroken en we hebben niks meer te drogen. Geflankeerd door bermen met bloeiende orchideeën dalen we verder af.

Bij de splitsing van de GR 68 en de GR 70 staat weer een bord. Florac via de GR 68 is 4 km en via de GR 70 is het nog 8,7 km. Wat daarnet nog 2 km verschil was is nu uitgegroeid tot 4,7 km. Dat kan ik op m'n vingers natellen. De Fransen blijkbaar niet.

Volgens mij hebben de Fransen altijd al moeite gehad met cijfers. Zeventig is soixante-dix, (zestig +tien) en 80 is quatre vingt (4 x 20) en 90 is 4 x 20 + 10. Als je met ronde getallen al zoveel moeite hebt, hoe moeilijk moeten de breuken dan wel niet zijn?

Enfin, we kiezen de langste route. Die

loopt voor een deel langs de Tarn en dat vinden we mooier dan steeds maar weer door het bos. Bovendien is dat de GR 70 en die waren we toch aan het wandelen?

Een paar kilometer verder komen we bij de Tarn. Mooie bruisende rivier met stroomversnellingen. De laatste 6½ km van de route loopt ongeveer parallel aan de rivier. In het dorpje Bédouès steken we de brug over en lopen langs de plaatselijke camping. Opeens zien we het bordje 'snack' en draaien we de camping op. De snackbar is dicht. Een man op een grasmaaier ziet klanten en gaat iemand halen. Met een fruitsapje in de hand en uitzicht op de rivier voelt het even uitluieren op de bank goed aan. Maar alla, Florac wacht.

Een uurtje later is het zover, we wandelen het stadje in. Middeleeuwse straatjes, oude huizen. De straat waarin we moeten zijn doet erg oud en ietwat vervallen aan. Groot is echter onze verrassing als we in onze table-d'hôte binnentreden. Een compleet oud herenhuis. We krijgen een comfortabele kamer van 7 x 7 meter, inclusief een ruime badkamer en een ouderwetse schoorsteenmantel met haard. De Franse schrijver la Fontaine parafraseerde ooit menselijke gedragingen door dierenfabels te vertellen.

Prachtige verhalen in 'les Fables de la Fontaine'. Ons logies heet 'les Tables de la Fontaine'. Eveneens prachtig. Ook wat er óp tafel komt.

We wanen ons in een sterrenrestaurant. Prima fles wijn erbij en moe maar zeer voldaan rollen we het (hemel)bed in.

*Afgelegd 28 km (of meer?) met 1630 m aan hoogteverschillen.*

*-Kees van Vessem-  
(wordt vervolgd)*

Press Art

## Graffiti- en vandaalbestendige informatieborden



Bestel een GRATIS sample op de site [www.PressArt.nl](http://www.PressArt.nl), bel 06 212 86 333 of stuur een e-mail naar [info@PressArt.nl](mailto:info@PressArt.nl)



Slijtvaste communicatie oplossingen voor natuur, cultuur en design

[www.PressArt.nl](http://www.PressArt.nl) - Sparrenlaan 42a - 3941 GM Doorn  
T: 0343 522 455 - M: 06 212 86 333

## Haus Attos Apartments und Touren



In Umhausen, Ötztal (Oostenrijk, Tirol) verhuren we 2 appartementen voor in totaal 18 personen. De appartementen zijn ruim van opzet (ieder 120 m<sup>2</sup>) en recent gerenoveerd en compleet ingericht. Door de rustige ligging zijn ze uitermate geschikt voor gezinnen en grotere groepen. Overnachten kunt u al vanaf 16 euro p.p.p.n. Tevens verzorgen we als u wilt ook het ontbijt.

Gelegen aan de dorpsrand van Umhausen met uitzicht op de omringende bergen, is Haus Attos de ideale uitvalsbasis voor zowel winter-, als zomeractiviteiten.

's Winters kunt u naast skiën in de gebieden Ötz (ski-lift 7 km) en Sölden (ski-lift 18 km) ook langlaufen, ijsklimmen, rodelen, paragliden, paardensleerijden en sneeuwschoentochten maken. De ski-bus halte bevindt zich op 200m. Ski-passen zijn ook bij ons te verkrijgen!

In de zomer kunt u vanuit Haus Attos allerlei activiteiten ondernemen en zo de ongerepte natuur gaan ontdekken. Denk hierbij aan schitterende wandelingen voor zowel de recreant als de gevorderde loper, tot aan uitdagende alpinotochten/huttentochten. Dit kunnen dagtrajecten zijn maar ook meerdaagse tochten zijn mogelijk. In overleg begeleiden we deze tochten ook. Wij verzorgen dan niet alleen de tocht maar ook het verblijf in de berghutten en het benodigde materiaal. Denk hierbij aan stijgieters, pickel en evt. touwen. De tochten worden in overleg met u samengesteld. Daarnaast kunt u in het Ötztal diverse 'klettersteigen' beklimmen, raften, paardrijden, zwemmen, watervallen bezichtigen (grootste van Tirol), thema parken bezoeken, stedentrips maken en natuurlijk gewoon niks doen en genieten van de omgeving!

Haus Attos is niet alleen per auto/motor goed te doen (Eindhoven-Umhausen 8,5 uur), maar is met openbaar vervoer en vliegtuig (vliegveld Innsbruck 45 min) prima te bereiken. Ook zijn er tal van bergwegen en pas overgangen die met de auto en zeker de motor veel uitdaging bieden.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen (mag in het Nederlands) dmv email: [info@haus-attos.at](mailto:info@haus-attos.at) of bellen met: **0043 5255 51203**.

Ook kunt u onze website bezoeken om daar alvast de foto's van de appartementen en de omgeving te bekijken: [www.haus-attos.at](http://www.haus-attos.at)

Wij, de fam. Goorman, hopen u een keer als gast in Haus Attos te mogen begroeten!

## Van Hoof Sint Oedenrode



Het busbedrijf waar u het best  
mee UIT bent

Telefoon 0413 472545  
Grote Doelenlaan 16-18  
5491 EG SINT OEDENRODE

# FORUM

## de Ganzenheuvel

### CONGRESCENTRUM

www.forumdeganzenheuvel.nl  
Ganzenheuvel 56 6511 WD Nijmegen  
Tel +31(0)24 3234706 - Fax +31(0)246413019

- Workshops • Vergaderingen • Cursussen
- Evenementen • Denksporten •

## OLAT-trefpunt tijdens de 4-daagse

Voor de pensionprijzen en andere  
bijzonderheden zie [www.olat.nl](http://www.olat.nl)

Reserveren door (deel-)betaling op giro 2608214  
Info: 06 12074473 of [haawlanders@onsbrabantnet.nl](mailto:haawlanders@onsbrabantnet.nl)

## Autobedrijf Stienen Someren B.V.

Autobedrijf  
Takel- en bergingsbedrijf  
Kraanverhuur  
Taxi- en autobusbedrijf  
Autoschadebedrijf



5710 AB SOMEREN  
Postbus 82  
Boerenkamplaan 21  
Telefoon : 0493 493111  
Telefax : 0493 494824



### ENGELAND

Hadrians Wall en Coast to Coast  
South West Coast Path langs de  
Zuidkust

### SCHOTLAND

Kintyre Way

### MALLORCA

GR 122

### FRANKRIJK

Vierdaagse van Chantonnay

### DUITSLAND

Hoge Rhöhnerweg en Rennsteig

### TSJECHIË

Julianatocht - Reuzengebergte

### NIEUW ZEELAND

Zuidereiland - Milford Track  
Noordereiland - IML Rotorua

### AUSTRALIË

IML Tweedaagse Canberra -  
Blue Mountains

### JAPAN / CHINA

IML wandelingen  
Excursies in Japan: Tokyo, Mount  
Fuji en Yokohama  
Excursies in China: Bejing, Xian en  
Shanghai

**Wandelweek in de Ardennen - Wandelweek Airbornepad Market Garden**

**Santiago de Compostela - Engeland - Schotland - Nieuw Zeeland - Australië  
Thailand - Frankrijk - Spanje - Ierland - Duitsland**

Wandelen met kleine groepen. Zie wandelreizen-programma 2012 op

**WWW.TT-WANDELREIZEN.NL**

Theo Tromp  
Tel. 0495 450325